

De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland

31^e jaargang – nr 8

september – oktober 2019



Startzondag | Vredesweek | Eet en ontmoet

De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar
 Abonnementsprijs is €12,50 per jaar
 IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt ca. 3 november 2019.
 Kopij (tot 15-12-2019) **uiterlijk 15 oktober 2019**
 per e-mail of in de brievenbus bij Het Kruispunt.

Hoofdredactie: wegwijzer@pglandsmeer.nl
 mw. P.J.M. Bakker-van Bart, Stentorstraat 78, 1035 XJ
 Amsterdam, T: 6332014
 mw. C.B. Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 4825381
Distributie:
 dhr. J.S. Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187



Het Kruispunt Landsmeer



www.PGLandsmeer.nl
 / kerk-tv
 / kerkdienst-gemist

PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER

Het Kruispunt: Dorpsstraat 35 / Calkoenstraat 12a
 T: 4821402 / 06-34014205

Beheerders kerk: beheerder@pglandsmeer.nl
 dhr. C. Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192
 mw. J.H. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128
 Autodienst: Gera Knibbe, T: 4822478

Predikant: dominee@pglandsmeer.nl
 mw.ds. T.H.M. Allewijn, Gruttolaantje 2, T: 4822490
 Vrije dagen: maandag en woensdag

Scriba: scriba@pglandsmeer.nl
 dhr. T. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128

Pastoraalteam (v.m. College van Ouderlingen):
Pastoraat@pglandsmeer.nl
 mw. M. M. de Vries-de Gier, Harpoenier 4, T: 4823491

College van Kerkrentmeesters: cvk@pglandsmeer.nl
 Secretariaat: mw. N. Lebbing-de Vries, Waterput 56,
 1511 JC Oostzaan
 IBAN Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739
 t.n.v. Protestante Gemeente Landsmeer

Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:
 Penningmeester: dhr. H. Klaasen, Schoolstraat 16,
 1127 PZ Den IJp, T: 4824166 of stuur een e-mail naar:
penningmeester@pglandsmeer.nl
 Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,-
 IBAN: NL86 RABO 03344 01739 ovv Collectebonnen

Kerkelijk bureau: kerkelijk.bureau@pglandsmeer.nl
 mw. J.H. van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, T: 4826128

Diaconie: diaconie@pglandsmeer.nl
 Secretariaat: mw. J.M. Trenning-Ledegang,
 Roerdompstraat 18, T: 4824112
 IBAN Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334 4339 83
 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Landsmeer

Oecumenisch beraad:
 Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen,
 Robinsonhaven 20, T: 3378400
 IBAN Financiële bijdragen: NL84 RABO 0334 4264 13
 t.n.v. Oecumenisch Beraad

Om te beginnen	3
Persoon Wijzer	
Ter overweging	4
Vredesweek	
Bij de diensten	5
Meeleven	7
Activiteiten	8
Vredesweek	
Pastoraalteam	
Ingezonden	10
Eet en ontmoet	
Kerkenraad	12
Vacatures	
Kerkrentmeesters	12
Waar zijn we mee bezig	
Diaconie	13
Collecten	
Jeugd	15
Startzondag	
Zoldergroep & OK12+	
St Maarten	
Activiteiten Agenda	18
Kerkdiensten	19
Puzzels	20

De redactie behoudt zich het recht voor
 bijdragen in te korten of te wijzigen.

Om te beginnen

Het najaar staat voor de deur. En dat is dan meteen de opmaat naar bekende en nieuwe activiteiten. Het belooft weer een mooi jaar te worden, vol mogelijkheden tot ontmoeting, samen leren, goede gesprekken en inspirerende onderwerpen. Daarbij zal dit jaar een van de thema's zijn, dat we nu 75 jaar in een 'vrij' land mogen leven. Wat betekent het om een oorlog mee te maken? Wat om bevrijd te worden? In onze gemeente kunnen sommigen vertellen hoe zij zelf die oorlog hebben beleefd. Anderen kennen verhalen van hun ouders of grootouders. Maar voor alles is er eerst: **STARTZONDAG**.



Persoon Wijzer

Geboren in Amsterdam Oost, achter een melkwinkel, als middelste uit een gezin van 3 broers en 2 zussen. Als eerste van het gezin, mocht ik naar de MULO. In die tijd was er veel vraag naar arbeidskrachten. Door een folder kwam ik bij PTT Post terecht, mocht ik leren en werken tegelijk en startte ik als kantoorambtenaar naar 3^{de} klasse. Met veel plezier eerst op een vaste plek in Zuid. Nadat ik parttimer werd heb ik bijna op elk postkantoor van Amsterdam gewerkt. Toen ik op de G.J.V. Arie leerde kennen, maakte ik ook kennis met zeilboten, waarop wij vele uurtjes ontspannen en genieten van al het moois van de natuur op en om het water. Een bijzondere herinnering heb ik aan postkantoor Zaanstraat (nu museum Het Schip), waar ik 2 dochters mee naar toe nam, omdat ik borstvoeding gaf. Een echte volksbuurt waar de praatjes volop de ronde deden.

In 1988 verhuisden we naar Landsmeer, waar het voor ons in het begin wel even wennen was. Komend uit een Samen op Weg gemeente, hebben we hier dit proces 10 jaar later ook weer meegemaakt.

Ook de bijdragen aan de oecumenische diensten zie ik als waardevol. Het is fijn dat er in onze kerkelijke gemeenschap, zoveel aandacht is voor de ander, zonder dat er onderscheid gemaakt wordt van je geloofsbeleving of waar je wieg heeft gestaan.

Het 1^{ste} jaar hebben we in de gereformeerde kerk een kinderoppas opgezet. Arie deed de kindernevendienst en zoldergroep. Zelf werd ik al gauw wijkmedewerkster. Nu ben ik ouderling, maar hiervoor was ik ook diaken, lector en schoonmaker. Daarnaast verrichtte ik hand- en spandiensten, deed kinderoppas, zong in koren en musicals en doe "creatief met kaarten".

In 2011 stopte na 40 dienstjaren mijn werk bij de PTT en heb ik een nieuw leven opgebouwd met het vele vrijwilligerswerk, o.a. penningmeester bij zeilverenigingen, kerk en KWF.

Ik geniet nu van het oppassen op de 6 kleinkinderen.

Marianne de Vries de Gier



Ter overweging

In de week van 21 tot en met 29 september is het Vredesweek. Het is een week, waarin we als kerken van Landsmeer elkaar doorgaans tweemaal opzoeken: op de zondag in een oecumenische viering en door de week (22 september in de Vermaning) en op woensdag, rondom een eenvoudige maaltijd in een van de kerken. Dat zal deze keer zijn in Het Kruispunt, 25 september.

Soms denk ik: wat is er nog voor nieuws te melden rondom het thema 'vrede'? Maar het blijft een actueel thema, zolang er niet overal in onze wereld vrede is. Als mensheid kun je dus nooit uitgepraat raken over 'vrede', zo is wel gebleken. Een mens raakt nooit uitgeleerd...



Thema voor dit jaar is: vrede verbindt over grenzen.

Dat nodigt uit om na te denken over waar je eigen grens ligt, en waar je je eigen grens over gaat.

Eigenlijk is iedere ontmoeting met een ander iets wat je eigen grens te buiten gaat. Dat kan zijn in je nabije kring van familie en vrienden: een ander mens kan je bevestigen, maar ook uitdagen en confronteren. De serie gesprekken die Coen Verbaak voert met broers en zussen laat daar iets van zien: je hoort bij elkaar, omdat je een geschiedenis deelt, die je met geen ander deelt. en tegelijk kun je zo verschillend zijn en zou je elkaar soms niet hebben uitgekozen als je niet uit dezelfde familie kwam.

Dat er in kleine kring al veel te leren valt als het gaat over het thema 'vrede', laat ook Jezus zien. Zijn kring is groter dan de kring van familie en vrienden. Hij gaat vele grenzen over. Hij zoekt mensen op die door anderen worden gemeden of niet worden gezien. In Jezus' voetsporen hebben in de loop van de tijd velen gezocht naar een weg die 'vrede' in de wereld waarborgt en verder brengt.

Eén van die mensen was de theoloog Dietrich Bonhoeffer, die zich verzette tegen het nazisme in zijn dagen. We zullen dit jaar meer over hem horen en zien...

Ds. Herianne Allewijn

Zondag 22 september, 1^e van de herfst

Kleur: groen

1 Samuël 19, 10-17 en Lucas 16, 1-8

**OEUMENSICHE DIENST in DE VERMANING
VREDESWEEK**

Generaties voor vrede. dat is het thema van de vredesweek dit jaar. In de viering op deze zondag zullen we stilstaan bij dit thema. Vrede bewaren en bewaken, dat is van levensbelang. Niet alleen voor mensen van nu, maar ook met het oog op wie na ons komen. Wat geven wij door? Waar leven wij voor?

Zondag 29 september, 2^e van de herfst

kleur: groen

1 Samuël 21, 2-10 / Lucas 16, 19-31

We lezen verder over Saul en David. In het verhaal van vandaag doet David alsof hij namens de koning op een geheime missie is. Met een spannend verhaal dat hij aan de priester vertelt, lukt het hem de heilige toonbroden en het zwaard van Goliath te pakken te krijgen.

Zondag 6 oktober, 3^e van de herfst

kleur: groen

1 Samuël 24, 1-23 / Lucas 17, 1-10

**Afscheid aftredende ambtsdragers,
bevestiging nieuwe ambtsdragers
Muzikale medewerking: Floor Oortwijn**

Koning Saul wil David uit de weg ruimen. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. Het zou voor David een stuk gemakkelijker zijn als zijn rivaal er niet meer zou zijn om hem naar het leven te staan. In onze samenleving zien we maar al te vaak hoe een machthebber probeert anderen te laten zwijgen, die iets anders voorstaan. David kiest niet voor wat de gemakkelijkste weg lijkt. En daarin spreekt hij mensen tot op de dag van vandaag aan.

Zondag 13 oktober, 4^e van de herfst

kleur: groen

2 Samuël 1, 1-16

Lucas 17, 11-19

David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat koning Saul het leven gelaten heeft. David treurt om zijn dood...

Zondag 20 oktober, 5^e van de herfst

kleur: groen

2 Samuël 5, 6-16 / Lucas 18, 1-8

David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul is gestorven. Koning David is gekozen van Godswege en door mensen.

Zondag 27 oktober, 6^e van de herfst

kleur: groen

Jeremia 14, 7-10 en 19-22 / Lucas 18, 9-14

mmv Holy Sound

Vandaag staat een gelijkenis centraal waarin een Farizeeër en een tollenaar inkeren tot zichzelf en in gebed zich richten tot God. De toon die ze vinden om God te zoeken, is een heel verschillende. En hun inzet komt niet tot samenklank. Hoe kun je samen zingen, terwijl je vanuit een verschillende hoek komt en anders kijkt? Jezus geeft daarin richting.

Zondag 3 november, 7^e van de herfst

kleur: groen

Genesis 12, 1-8 / Lucas 19, 1-10

Wat voor iemand ben jij? Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. Omstanders begripen daar niets van.

Zondag 10 november, 8^e van de herfst

kleur: groen

Jesaja 1, 18-26 / Lucas 19, 41-48

Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat. Maar bij Jezus slaat de stemming om als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet. Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.



Meeleven

In de digitale versie van de Wegwijzer wordt dit onderdeel om privacy redenen niet opgenomen.





UIT HET GRUTTOLAANTJE

Op het moment dat ik dit schrijf is het eind augustus. Achter ons ligt een zomer, die af en toe behoorlijk warm was. Twee maal een officiële hittegolf, al was de tweede minder heftig dan de eerste. Intussen waren er de nodige politieke beroeringen, zoals rondom de Brexit en in Italië, oplopende conflicten tussen de VS en China, bosbranden in Siberië en het Amazonegebied...

Grote zaken, waar je als burger van een klein land weinig of geen invloed op kunt uitoefenen.

Wat kun je wel? Je richten op je directe omgeving en van daaruit op een grotere kring blijkt vaak meer dan genoeg. Dat geldt ook voor onze kerkelijke gemeente van Landsmeer.

Mensen in onze gemeente merken keer op keer hoe kwetsbaar een mensenleven is. Zolang je gezond van lijf en leden bent, en je kunt doen wat er op je pad komt, lijkt dat wat verder weg. Maar er zijn regelmatig berichten dat, ook jongere mensen worden getroffen door iets, wat een streep zet door wat een 'gewoon' leven lijkt.

Des te wonderlijker om een nieuw mensenkind te mogen begroeten, gezond en wel...

Met elkaar gaan we een nieuw seizoen in. We hopen en bidden dat dit een jaar mag zijn, dat ons veel brengt waar mee we ons kunnen verrijken...

Een liefdevolle groet,

Ds. Herrienne Allewijn

OECUMENE, vredesweek

Op de woensdag in de vredesweek is er een eenvoudige maaltijd in Het Kruispunt. Inloop: vanaf 17.30 uur, de maaltijd begint om 18.00 uur.

Aansluitend is er een kort programma met als thema de vrede. Wat dit is, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dat kan een korte uitwisseling zijn rondom het thema, bij de koffie. Maar het kan ook een korte documentaire zijn rondom het thema. In elk geval gaan we met elkaar in gesprek over 'vrede'. We sluiten uiterlijk 20.30 uur af. U hoort meer!

Ds. Herrienne Allewijn

ACTIVITEITEN

Tegelijk met deze Wegwijzer verschijnt de ActiviteitenWijzer. Dit keer staan bijna alle activiteiten daarin vermeld.

ZINGENDE KINDEREN..., GRAAG!

Kinderen vanaf ongeveer 7 jaar zijn van harte welkom om te komen zingen op kinderkoor Joebilo. Joebilo is een combinatie van samen zingen én op een instrument spelen.

Omdat veel van onze huidige muzikanten naar de middelbare school zijn gaan, is ons koortje nu klein geworden. We hopen, dat er nieuwe zangers en spelers bij zullen komen!

We zijn weer gestart op donderdagmiddag 5 september in de Voorhof, dat is tegenover de Hoeksteen. Tijd: meteen na schooltijd, dus even na 14.00 uur tot ca. 15.00 uur (Ik ga er even van uit, dat nieuwe zangers vnl. op de Hoeksteen zullen zitten). Hóe we dat gaan verdelen, hangt af van welke kinderen er bij komen. Tot nu toe was het: een half uurtje zingen, dan een half uurtje spelen. Ook als je (nog) geen instrument bespeelt ben je welkom.

Kom anders eerst eens even kijken.

Graag tot ziens.

Opgeven en informatie: Anje Rietberg
j.rietberg2@chello.nl

HET PASTORAAL TEAM

De protestantse gemeente in Landsmeer wil een luisterend oor hebben voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Als je, al dan niet kerkelijk, al dan niet gelovig, behoefte hebt om iets te bespreken wat je bezig houdt of als je je alleen voelt, dan ben je van harte welkom om een van ons te benaderen. Uiteraard blijft dat wat ter sprake komt onder ons, alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

Je kunt dominee Herrienne Allewijn of een van de onderstaande gemeenteleden benaderen
Via e mail: pastoraat@pglandsmeer.nl

Hieronder volgen onze telefoonnummers. Deze nummers vindt u ook in de ActiviteitenWijzer.

Herrienne Allewijn, T: 4822490

Cobie Beenhakker, T: 4821258

Anniek Goede, T: 6312650
Joke Grevenstuk, T: 4821181
Hanny de Jong, T: 4823622
Gea Olofsen, T: 4825285
Joost Oortwijn, T: 6837565
Cora Rijswijk, T: 4825381
Mieske Slik, T: 4824733
Petra Tasseron, T: 6331457/06 28339814
Marianne de Vries-de Gier, T: 06 12056475
Marianne de Vries-van Nugteren, T: 06 46523019

Petra Tasseron

EET EN ONTMOET

De kerken van Landsmeer en Den IJp organiseren ook dit jaar traditiegetrouw weer een "**Eet en ontmoet**", en wel op woensdag 30 oktober a.s. U wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken met onze nieuwe Nederlanders vanuit verschillende culturen die in Landsmeer zijn komen wonen. Die avond kunnen wij ook genieten van de eetgewoontes uit allerlei delen van de wereld. Ook vragen wij u of u iets typisch Hollands wil bereiden en mee te nemen. (bv, Hollandse stampotten of nagerechten. Graag geen soep in verband met warm houden.



Alleen mee eten mag natuurlijk ook.
De samenkomst is in **Het Kruispunt**,
Calkoenstraat 12a te Landsmeer.
17.30 uur: Inloop om eten klaar te zetten
18.00 uur: Inloop met gratis kopje koffie of thee
18.30 uur: De gezamenlijke maaltijd

De kosten zijn:

Als u eten meebrengt, eet u gratis

Als u niets meeneemt, € 5,00 p.p.

Kinderen t/m 12jaar gratis.

Drankjes zijn voor eigen rekening.

U kunt zich in uw eigen kerk opgeven vóór 21 oktober bij: Nelleke de Ridder, 4825812 /

fam_deridder@planet.nl

Ide van der Wijk, 06-28046851, i.wijk@upcmail.nl

Corry Stellema, 020-3378400, stellema@planet.nl

Namens het Oecumenisch Beraad Landsmeer

Corry Stellema

LANDSMEER ZINGT JOHANNES DE HEER

Op zondagmiddag 20 oktober a.s. gaan we weer samen uit de bundel van Joh. de Heer liederen zingen. Ook enige psalmen en liederen uit de oude gezangbundel staan op het programma. We hebben oud-organist van Credo, Dub de Vries dit keer bereid gevonden om ons te begeleiden. Verder werken mee Erica Vogel, fluit & zang en Hans Dijkgraaf, bariton. Gerda van Breemen zal een gedicht voordragen en is er een korte meditatie door Ide van der Wijk (presentator). We beginnen om 15.30 uur. Locatie is de Schaapskooi, Zuideinde 34 Landsmeer. De deuren gaan om 15.00 uur open. Zoals gebruikelijk: toegang vrij.

Ide van der Wijk

KLEDINGINZAMELING 2019

Zaterdag 19 oktober wordt in Amsterdam-Noord en Landsmeer de kledinginzameling gehouden voor Mensen in Nood. Mensen in Nood vraagt goede, schone en draagbare kleding en schoenen, maar ook huishoud- en woningtextiel zoals lakens, dekens, handdoeken, gordijnen en tafelkleden. Het gaat niet om textielafval af afgetrapte schoenen en ook niet om vaste vloerbedekking, matrassen, speelgoed of huisraad.

Wij ontvangen uw kleding graag in **gesloten plastic zakken** op zaterdag 19 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur bij onderstaande adres.

Landsmeer: De Goede Herder, Zuideinde 34.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om de kleding in ontvangst te nemen.

Piet Roemer

WIJZER LANDSMEER

Wijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten voor alle 50-plussers en is een open club.

Programma najaar 2019

- 04-10: "Een ander Vietnam" door Frank van den Berge.
- 18-10: "Het spannende verhaal van de Batavia" door Tom Voûte.
- 01-11: "Noorwegen/ IJsland" door Peter van de Linden.
- 15-11: "Molenaars Kindermeel" door Neeltje en Otto Bleker.
- 29-11: "De charme van Polen" door Ans Quirijnen.
- 13-12: "Eén beeld zegt méér dan duizend woorden" deel 2, door Arend van Dam.

Plaats: DCL SamenMeer

Tijd: vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Info: D. Pragt, T: 4824062 en L. Ridder, T: 4824091

Deelname: € 3,00, incl. koffie/thee.

Coördinatie: DCL SamenMeer, T: 4824190

Programmaboekjes met uitgebreide informatie vindt u in het DCL SamenMeer en bibliotheek.

Diny Pragt

MANTELZORG

Wist u dat 1 op de 3 Nederlanders mantelzorger is? Een mantelzorger is iemand die langdurig, intensief en onbetaald voor een naaste zorgt met een chronische ziekte of beperking. Dat kan uw partner, familielid of buur zijn.

Waarschijnlijk zorgt u uit liefde en met veel plezier voor de ander. Maar in combinatie met een gezin, baan of andere (sociale) verplichtingen ligt overbelasting op de loer. Om de zorg zo lang mogelijk vol te houden is het van groot belang om tijd voor uzelf te nemen. Hoe lastig dit soms ook is. Dit kunt u doen door uw zorgen te delen met anderen, dit kan al door erover te praten. En regelmatig een moment van rust inplannen of een activiteit doen waar u energie van krijgt. De mantelzorgconsulent in Landsmeer helpt u graag een goede balans te vinden tussen zorg en privé.

In Landsmeer werkt Wendy Sas van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) als mantelzorgconsulent. Wendy helpt met een persoonlijk gesprek en advies. Eventueel kan een vrijwilliger ondersteuning bieden door de zorg een paar uur van u over te nemen. In Landsmeer worden voor mantelzorgers bijeenkomsten georganiseerd met afwisselend een thema, ontspanning of creatieve bezigheid. Op deze bijeenkomsten ontmoet u andere mantelzorgers.



De Gemeente Landsmeer waardeert wat mantelzorgers voor hun naaste doen. Daarom zijn alle mantelzorgers welkom op de Dag van de Mantelzorg. Een nationale dag, die we dit jaar in Landsmeer op vrijdag 8 november organiseren. De mantelzorgers worden deze dag in het zonnetje gezet. Programma en locatie worden nog bekend gemaakt via het Kompas. Samen met de Gemeente Landsmeer verzorgt de SMD het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering, vaak in de vorm van een waardebon, die mantelzorgers via de SMD kunnen aanvragen. Daarvoor dient u wel ingeschreven te staan als mantelzorger. Neem contact op met Wendy Sas als u daar belangstelling voor heeft.

Contactgegevens

Voor een afspraak of informatie neemt u contact op met mantelzorgconsulent Wendy Sas van de SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Z/W), T: 075-2060011 of w.sas@smdzw.nl. Wendy werkt (op afspraak) vanuit het Middelpunt Landsmeer (Marktpllein).

KERKENRAAD

De laatste kerkenraad ging natuurlijk over de vacatures....

Het lijkt er op dat dit mijn laatste stukje is als Scriba. We zijn in gesprek, maar dit is nog niet publicatie gereed (waarschijnlijk wel als u dit leest).

Zoals u hiernaast gelezen hebt is de functie van voorzitter van het College van Kerkrentmeesters overgenomen door Aad Bakker. Aad zal ook afgevaardigde naar de kerkenraad worden.

Bij het College van Ouderlingen, het Pastoraal-team treedt Marianne de Vries af als voorzitter en deze functie wordt overgenomen door Petra Tasseron. Ook bij de Diaconie is er een wissel bij de voorzitter. Jannica Visscher wordt secretaris en Hannie Trenning tekent nog een paar jaar bij en wordt voorzitter van de diaconie. Corrie Stellema zal de diaconie komen versterken.

De voorzitter van de Kerkenraad wordt afwisselend door de kerkenraadsleden vervuld en vanaf oktober is dat eerst Flora Doeven (jeugdouderling).

Op zondag 6 oktober zullen de nieuwe leden worden bevestigd, c.q. voorgesteld.

De Kerkenraad, het blijft gewoon een leuke club. Interesse, neem dan contact met mij op.

Teun van Zanten



Dit was de kerkenraad van 2017. We moeten nog snel een foto nemen van het huidige team, dus die houdt u nog tegoeed.

In 2017 nog 12 en nu 9 leden.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hoe staat het met de financiën. Zoals u zult begrijpen is dat wat de toekomst betreft niet heel rooskleurig, maar dat is een landelijk probleem. Tot nog toe is er bij ons geen reden tot zorg, maar de penningmeester doet zijn uiterste best.

Verder is er een folder ontwikkeld met de prijzen i.v.m. verhuur. Naar buiten toe zal dit duidelijkheid opleveren.



Ook hebben we te maken met goed rentmeesterschap. Wat dat betreft wordt er door het college informatie ingewonnen over verduurzaming. Er wordt bv. gedacht aan het vervangen van verlichting, aan isolatie en door de vermogensbeheercommissie wordt gekeken naar verantwoorde beleggingen en vooral naar een rustige manier van beleggen in aandelen.

Ook de jeugdwerker heeft onze aandacht. Het blijkt de moeite waard dit jeugdwerk te continueren na het vertrek van Walter.

Sinds kort kunt u aan de gevel van de kerk en bij het hek, de nieuwe borden aantreffen, met het logo van de Protestantse Kerk Nederland.

Ook is er een inspectierapport verschenen van de monumentenwacht. Een maal per vier jaar vindt er een controle plaats. Er blijken gelukkig geen grote gebreken te zijn.

In het college ontstonden twee vacatures i.v.m. het vertrek van voorzitter en notulist/secretaris, maar deze zijn inmiddels vervuld.

Aad Bakker zal het voorzitterschap overnemen en Ank de Cleen wordt de nieuwe notulist/secretaris.

Netty Lebbing

Collecten

Datum	Ten bate van diaconaal project	Opbrengst diaconale collecte	Kerk
07-07	Diaconaat vakanties	€ 115,20 (aangevuld tot € 200,-)	€ 84,86
14-07	Wereldhuis	€ 133,90(aangevuld tot €1.000,-)	€ 84,00
21-07	Stichting Heifer	€ 78,30(aangevuld tot €1.000,-)	€ 100,25
28-07	Leekringhuis A'dam Noord	€ 95,85(aangevuld tot € 2.000,-)	€ 67,47
04-08	Stichting Pennywhistle	€ 116,90(aangevuld tot € 500,-)	€ 31,53
11-08	Werelddiaconaat	€ 71,50(aangevuld tot € 200,-)	€ 80,55
18-08	Van kerkhuis naar Wereldhuis	€ 125,00 (aangevuld tot € 200,-)	€ 90,00
25-08	West Afrika	€ 88,30 (aangevuld tot € 200,-)	€

Diaconie

29 SEPTEMBER: WERELDDIACONAAAT

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

6 OKTOBER: ISRAELZONDAG/KERK & ISRAËL

Leren door ontmoeting en dialoog De relatie met het Joodse volk en het Jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk. Het gesprek in plaatselijke gemeenten met en over onze Joodse wortels wordt gesteund met inspiratiematerialen, ontmoetingsdagen, en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In het internet-project 'De Uitdaging' worden christen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden en de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken.

13 OKTOBER: WERELDOEDSEL DAG, WERELDDIACONAAAT

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsge-weld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!



20 OKTOBER: LEGER DES HEILS

In Nederland zet het Leger des Heils zich al bijna 130 jaar in voor mensen zonder helper. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).

Goodwillcentra Amsterdam wil er zijn voor mensen die verder nergens terecht kunnen. We doen dit vanuit de vaste overtuiging dat iedereen er bij hoort en juist degenen die zonder helper zijn extra ondersteuning nodig hebben. Steun, om weer een plek in de maatschappij te krijgen en zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Steun, om weer een positief zelfbeeld en eigenwaarde te krijgen.

Goodwillcentra Amsterdam heeft daarom de volgende missie gedefinieerd: *"Goodwillcentra Amsterdam zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren."*

Goodwillcentra Amsterdam wil een laagdrempelige organisatie zijn en blijven, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn voor een gevarieerd en samenhangend hulpverleningsaanbod. De deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers zijn hierbij van wezenlijk belang.

27 OKTOBER: ONZE EIGEN GEMEENTE

Deze extra collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw, de beeld- en geluidsinstallatie, de verwarming, de pastorale zorg en het jeugdwerk.

3 NOVEMBER: NAJAARSENDING

Goede predikanten opleiden in Zambia.

De laatste jaren groeien de kerk hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeentelieden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikan-

ten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologie-student in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

Hannie Trenning

SAMEN ETEN JA GEZELLIG!

De diaconie en het ouderlingenberaad slaan hun handen ineen en proberen het gezamenlijke eten weer van de grond te krijgen.

Op 2 oktober bent u weer van harte uitgenodigd met ons te komen eten in de Voorhof. Er zal dan als vanouds een heerlijke maaltijd klaar staan die deze keer wordt verzorgd door Landsheer. Vanaf 17.00 uur is de inloop en als iedereen er is gaan we aan tafel. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Het is wel noodzakelijk om je op te geven.

Wil je mee eten? Dan is opgave uiterlijk mogelijk t/m 27 september op het bord in de hal of stuur een e-mail naar diaconie@pglandsmeer.nl. Bellen mag natuurlijk ook T: 020-6313297.

Jannica Visscher



STARTZONDAG

Op de valreep!

Zondag 15 september is de startzondag. Het thema is "Een goed verhaal". Om 09:00 uur beginnen we met een gezamenlijk ontbijt en om 10:00 uur begint de kerkdienst. Na de kerkdienst drinken we een kopje koffie of thee met iets lekkers. Hierna gaan we met het thema aan de slag, om vervolgens te eindigen met een lunch. Dit programma duurt ongeveer tot 14:00 uur.

Wilt u nog meedoen aan het ontbijt, of aan de activiteiten en lunch? Dan kunt u zich nog snel aanmelden via jeugdouderling@pglandsmeer.nl!

Zoldergroep en OK12+

De scholen zijn weer begonnen, misschien zit je in groep 8, misschien zit je net op een nieuwe school, of ben je alweer begonnen in de tweede of derde klas.

Als dat zo is... Dan weet je misschien ook wel dat je binnenkort ook weer mag beginnen met zoldergroep en ok12+. Zoldergroep is een groep die elke 2 weken samenkomt tijdens de kerkdienst op zondagochtend. Gera en Michiel maken er altijd een mooie samenkomst van!



Ok12+ is elke twee weken op vrijdagavond van 19:30-21:00 uur. We gaan met elkaar in gesprek rondom een thema, kijken een film, en doen toffe spellen! We zijn nu met een gezellige groep, en er is nog zeker plek voor meer tieners. Dus kom eens een keer langs, en neem rustig een vriendje of vriendinnetje mee!

Zoldergroep is al gestart op 8 september, en OK12+ begint ook weer snel! Wil je hier meer informatie over? Vraag er naar bij Flora op jeugdouderling@pglandsmeer.nl

Ook zijn wij op zoek naar leuke, jonge en enthousiaste mensen als ondersteuning voor de leiding van OK12+. 1 of 2 keer per maand op vrijdagavond! Interesse, ken je iemand of wil je meer info?

Mail ook naar Flora op jeugdouderling@pglandsmeer.nl

Knutselclub

Maandag 29 september begint de knutselclub weer, van 18:45 tot 19:45. De eerste keer doen we traditiegetrouw altijd een spannende bingo, en in de weken erna gaan we elke week lekker met elkaar knutselen en figuurzagen.

De knutselclub is voor kinderen van 8 t/m 12 en vindt plaats elke maandag in Het Kruispunt op bovenstaande tijd, met uitzondering van de schoolvakanties.

De laatste knutselclub van het seizoen is altijd een feestelijke afsluiting met patatjes. Deze valt dit seizoen op 30 maart 2020.

Sint Maarten

Sint Maarten wordt ook weer gevierd in de kerk! Wil je graag meelopen en/of het verhaal van Sint Maarten horen? Kom dan op **maandag 11 november** ook naar de kerk! We gaan lekker eerst om 16:30 uur pannenkoeken en soep eten met elkaar. Dan luisteren we naar het Sint Maarten verhaal. Als we dat hebben gehoord, ga je Sint Maarten lopen. Dit kan gewoon met je eigen groepje of je sluit aan bij een bestaand groepje!

Tot 19:00 uur is er ook nog warme chocolademelk te krijgen in de kerk. Dat is fijn als het buiten koud is! Opgeven hiervoor kun je bij de jeugdouderling Aytin op jeugdouderling@pglandsmeer.nl.

(Je mag ook je oma, opa, tante, broer, zus of natuurlijk papa of mama meenemen, maar ook die moeten zich wel opgeven!)



Vriendenboek

Ik heet: Milya Siebrigje Bierdrager

Mijn ouders zijn: Maaike en Martin

Adres: Schoolstraat

Mijn verjaardag is op: 26 september

Ik ben nu: 10 jaar

Zusjes/broertjes: ik heb één broer Lotan

Mijn hobby: schaatsen

Ik doe graag: knutselen

Mijn lievelingsdier: de katten van ome Klaas

Ik lees graag: strips

Lievelingseten: pasta en macaroni

Ik hou niet van: honden

Op televisie kijk ik graag: Once upon a time en
films Nickelodeon

Mijn school: St. Augustinus, groep 8

Mijn lievelingsvak: spelling en rekenen

Mijn grootste droom: dat iedereen oud wordt
en niet meer ziek

Later word ik: weet ik nog niet

Het leukste van de kerk: Toneelstukje /
musical in de kinderdienst



Activiteiten agenda

Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
Iedere donderdag	14.00	Kinderkoor Joebilo	Het Kruispunt
Iedere donderdag	17.30	Koor The Sunflowers	Het Kruispunt
Woensdag 25 sept.	17.30	Maaltijd en aansluitend Activiteit Vredesweek	Het Kruispunt
Vrijdag 27 september	10.00	Leeskring gedichten Bonhoeffer	Het Kruispunt
Zondag 29 september	14.00	Nieuwe bureu	Het Kruispunt
Donderdag 3 oktober	14.00	Creatief met aandacht	Het Kruispunt
Vrijdag 4 oktober	10.00	Koffie met noten	Het Kruispunt
Dinsdag 8 oktober	20.00	Jeugdraad	Flora Doeven
Woensdag 9 oktober	19.30	Classis	Het Kruispunt
Donderdag 10 oktober	09.45	Leeskring "God en ik"	Het Kruispunt
Donderdag 17 oktober	20.00	Commissie eredienst	Het Kruispunt
Vrijdag 18 oktober	10.00	Leeskring gedichten Bonhoeffer	Het Kruispunt
Dinsdag 22 oktober	20.00	Kerkenraad	Het Kruispunt
Dinsdag 29 oktober	20.00	Bijbelkring	Het Kruispunt
Woensdag 30 oktober	18.00	Eet en ontmoet	Het Kruispunt
Vrijdag 1 november	10.00	Koffie met noten	Het Kruispunt
Donderdag 7 november	09.45	Leeskring "God en Ik"	Het Kruispunt
	14.00	Creatief met aandacht	Het Kruispunt
Maandag 11 november	16.30	St. Maarten	Het Kruispunt



Kerkdiensten

Zondag 15 september om 10.00 uur

Startzondag

Predikant: Ds. Herriane Allewijn
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Joop de Jong
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Ronald de Jongh
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 22 september om 10.00 uur Oecumenische dienst in de Vermaning Vredeszondag

Predikant: Ds. Herriane Allewijn
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 29 september om 10.00 uur

Predikant: Ds. Niek Scholten/Aerdenhoud
Ouderling: Wim Lebbing
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Simon Plemp
Koster: Jan Rijswijk
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 6 oktober om 10.00 uur Afscheid en bevestigen Ambtsdragers

Predikant: Ds. Herriane Allewijn
Ouderling: Anneke Goede
Diaken: Hans Sijmons
Organist: Pieter-Jan Aartsen
Koster: Fleur van Brenk
Zoldergroep, kinderoppas en -nevendienst

Zondag 13 oktober om 10.00 uur

Predikant: Pastor Cor Ofman/Amsterdam
Ouderling: Aytin Goede
Diaken: Hannie Trenning
Organist: Anje Rietberg
Koster: Aad Bakker
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 20 oktober om 10.00 uur

Predikant: Dhr. Jan Veltrop
Ouderling: Flora Doeven
Diaken: Hans Sijmons
Organist: nog niet bekend
Koster: Fleur van Brenk
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 27 oktober om 10.00 uur Met medewerking van HolySound

Predikant: Ds. Herriane Allewijn
Ouderling: Ank de Cleen
Diaken: Gera Knibbe
Organist: Kees Posthuma
Koster: Aad Bakker
Kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 3 november

Predikant: Ds. Pieter Pronk/Amsterdam
Ouderling: Anneke Goede
Diaken: Joop de Jong
Organist: Anje Rietberg
Koster: Ine van Brenk
Zoldergroep, kinderoppas en -nevendienst

Zondag 10 november om 10:00 uur Oecumenische Dienst

Predikant: Truus de Boer
Ouderling:
Diaken:
Organist: Anje Rietberg
Koster: Ine van Brenk
Kinderoppas en nevendienst

tellen

Hoeveel blaadjes zie je in deze tekening?



doolhof

De eekhoorn is de weg naar zijn wintervoorraad kwijt. Kun jij hem helpen de juiste weg te vinden?
Tip: Gebruik je tekenpotlood.



rebussen

Los de rebussen hieronder op.

1.



H+, -N +EN T=V, +EN P=V, N=L K=W, +D

2.



-R, +T

B=ST

T+

N=B



3.



IE+

P=H, N=T

M=V

-BAN

-N

P=NEN

W=L, +GEN

4.



+ER

-N

T=W

RK=N

EP=JNT

P=D, -N

B=Z, M=N