

# De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse Gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland



31<sup>e</sup> jaargang – nr 6

juli 2019



**Zomervakantie – Op aarde thuis, Dr. H. Bade**

De Wegwijzer verschijnt 10 maal per jaar  
 Abonnementprijs is €12,50 per jaar  
 IBAN: NL49 INGB 0005914101 tnv De Wegwijzer

De volgende Wegwijzer verschijnt rond 20 juli 2019.  
 Kopij (tot 22-09-2019) **uiterlijk 3 juli 2019** per e-mail of in  
 de brievenbus bij Het Kruispunt.

**Hoofredactie:** [wegwijzer@pglandsmeer.nl](mailto:wegwijzer@pglandsmeer.nl)  
 mw. P.J.M. Bakker-van Bart, Stentorstraat 78, 1035 XJ  
 Amsterdam, T: 6332014  
 mw. C.B. Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53, T: 4825381  
**Distributie:**  
 dhr. J.S. Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187



Het Kruispunt Landsmeer



[www.PGLandsmeer.nl](http://www.PGLandsmeer.nl)  
 / kerk-tv  
 / kerkdienst-gemist

#### PROTESTANTSE GEMEENTE LANDSMEER

**Het Kruispunt:** Dorpsstraat 35 / Calkoenstraat 12a  
 T: 4821402 / 06-34014205

**Beheerders kerk:** [beheerder@pglandsmeer.nl](mailto:beheerder@pglandsmeer.nl)  
 dhr. C. Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192  
 mw. J.H. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128  
 Autodienst: Gera Knibbe, T: 4822478

**Predikant:** [dominee@pglandsmeer.nl](mailto:dominee@pglandsmeer.nl)  
 mw.ds. T.H.M. Allewijn, Gruttolaantje 2, T: 4822490  
 Vrije dagen: maandag en woensdag

**Scriba:** [scriba@pglandsmeer.nl](mailto:scriba@pglandsmeer.nl)  
 dhr. T. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128

**College van Ouderlingen (pastoraat):**  
[ouderlingen@pglandsmeer.nl](mailto:ouderlingen@pglandsmeer.nl)  
 mw. M. M. de Vries-de Gier, Harpoenier 4, T: 4823491

**College van Kerkrentmeesters:** [cvk@pglandsmeer.nl](mailto:cvk@pglandsmeer.nl)  
 Secretariaat: mw. N. Lebbing-de Vries, Waterput 56,  
 1511 JC Oostzaan  
 IBAN Financiële bijdragen: NL86 RABO 0334401739  
 tnv Protestantse Gemeente Landsmeer

**Collectebonnen & Overeenkomst Periodieke gift:**  
 Penningmeester: dhr. H. Klaasen, Schoolstraat 16,  
 1127 PZ Den IJp, T: 4824166 of stuur een e-mail naar:  
[penningmeester@pglandsmeer.nl](mailto:penningmeester@pglandsmeer.nl)  
 Collectebonnen 40 per vel van € 20,- € 40,- en/of € 80,-  
 IBAN: NL86 RABO 03344 01739 ovv Collectebonnen

**Kerkelijk bureau:** [kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl](mailto:kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl)  
 mw. J.H. van Zanten-Disseldorp, Radboud 11, T: 4826128

**Diaconie:** [diaconie@pglandsmeer.nl](mailto:diaconie@pglandsmeer.nl)  
 Secretariaat: mw. J.M. Trenning-Ledegang,  
 Roerdompstraat 18, T: 4824112  
 IBAN Financiële bijdragen: NL73 RABO 0334 4339 83  
 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Landsmeer

**Oecumenisch beraad:**  
 Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen,  
 Robinsonhaven 20  
 IBAN Financiële bijdragen: NL84 RABO 0334 4264 13  
 tnv Oecumenisch Beraad

Om te beginnen	3
Persoon Wijzer	
Ter overweging	4
<b>Zomervakantie</b>	
Bij de diensten	5
Meeleven	5
Activiteiten	7
<b>'Op aarde thuis' Dr. H. Bade</b>	
Kerkrentmeesters	12
<b>Acties Groene kerk</b>	
Collecten	13
Diaconie	
<b>Leefkringhuis</b>	
Jeugd	15
<b>Verwen je ouders eens...</b>	
Activiteiten Agenda	14
Kerkdiensten	15
Doolhof	16

Voorpagina:

Vakantie, de één gaat in Nederland op vakantie en anderen gaan soms iets verder en sommige mensen ook niet.

Deze foto is gemaakt in de haven van Banjul (Gambia).

**De redactie behoudt zich het recht voor  
 bijdragen in te korten of te wijzigen.**

## Om te beginnen

Op weg naar de zomervakantie deze maand. Wat de activiteiten in de kerk betreft een rustige periode. De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in volle gang. Zo kan er na de zomer een goede start worden gemaakt. Maar eerst zijn er nog verschillende bijzondere momenten voordat de zomerperiode aanbreekt. Vier kinderen gaan de stap nemen naar het voortgezet onderwijs. Een aantal tieners heeft examen gedaan en heeft een uitslag gekregen als dit nummer van De Wegwijzer uitkomt. We mogen een korte boekpresentatie bijwonen door een van zijn kinderen over Ds. Bade, die predikant was in deze gemeente. Zo kijken we terug en vooruit met de jongere generaties.

## Persoon Wijzer

Het is 1 december 1950 wanneer ik als 4de in ons gezin geboren wordt Mijn ouders kregen 6 kinderen, 3 jongens en 3 meisjes.

Mijn zus José is op 13jarige leeftijd overleden. Ik was toen 14 jaar. Dat heeft een grote stempel gedrukt op ons als gezin. Tegenwoordig kan je hier beter over praten, in die jaren was dat er niet.

Wij woonden in Amsterdam Noord waar wij naar school gingen en op verschillende clubjes zaten. Mijn broers en zussen bij de kabouters en welpen en ik op turnen, bij Rood Wit. Dat deed ik graag. Meestal zaterdags na school, inderdaad wij gingen op zaterdag nog naar school.

Sinds 1996 wonen wij, Martelly en ik in Landsmeer. Wij hebben vorig jaar ons 25 jaar samenzijn met dankbaarheid gevierd met familie en vrienden.

Hoe komen wij nu in deze kerk? Onze burens nodigden ons uit voor de doop van hun zoon. Wij waren beiden katholiek opgevoed maar voelden ons daar niet meer welkom.

Vanaf het moment dat wij in deze kerk kwamen voelden wij ons zo welkom. Een warme deken over ons heen. En nog steeds ervaren wij dit.

Ik ben graag bezig met bloemen en dat doe ik ook in onze kerk. Tijdens de advent en de 40dagentijd zijn de schikkingen altijd aanvullend op de lezingen.

Zeker wanneer ik er zo mee bezig ben dan herken ik de schikking in de lezing. Dat vind ik altijd erg mooi. Tijdens mijn dagelijkse wandelling zie ik van alles bloeien en vormt zich weer een schikking in mijn hoofd. Thuis heb ik ook verschillende stukken hout uit de bossen waar ik weer van alles mee doe.

Ik ben graag buiten om de elementen van de natuur te zien, te voelen en te ruiken. Daar word ik blij van en hoop dan ook dat wij allen zuinig zijn op deze natuur

Kijk met aandacht om je heen, zie, ruik en voel de elementen, ze zijn zo mooi.



## Ter overweging

De zomermaanden lenen zich ervoor om veel buiten te zijn. Het is langer licht. Het is warmer dan in andere jaargetijden. Veel mensen trekken erop uit. Anderen zijn juist deze maanden thuis, om zoveel mogelijk te kunnen genieten van deze tijd van het jaar.

Hoe je de zomer ook invult, het is een periode waarin de meeste mensen meer vrij zijn dan in andere tijden van het jaar. Meer rust, minder hectiek, op adem komen.

Voor mensen die aan huis gebonden zijn kan de zomer lang duren. Als jij degene bent die velen ziet vertrekken en weet dat je de komende weken minder 'aanloop' hebt dan anders, kun je verlangend uitzien naar het einde van de zomer. Iedereen weer thuis, en het 'gewone' leven kan weer worden opgepakt.

In het Liedboek staat een mooie zegen, zowel voor wie weggaat als voor wie thuisblijft. Andries Govaart heeft de zegen onder woorden gebracht:

*Als op het einde van de weg  
een nieuwe weg zich ontrolt;  
als we adem, woord en brood  
hebben gedeeld, geproefd;  
geef, dat wij elkaar los kunnen laten  
in vertrouwen op uw zegen,  
dat wij weer lachen als we elkaar weer zien.*

(lied 820)

**Ds. Herriane Allewijn**



### **Zondag 7 juli, 3e van de zomer**

**Kleur: groen**

**Jesaja 66, 10-14**

**Lucas 10, 1-20**

Jezus stuurt 72 leerlingen op pad. Ze keren vol verwondering en vreugde terug. Ze hebben ontdekt dat ze veel kunnen betekenen voor mensen met wie ze in contact komen. Natuurlijk zijn er ook minder mooie ervaringen en ontmoetingen. Maar ze leren van Jezus om zich te richten op het positieve. Tegenslag en tegenwerking mag niet allesbepalend zijn. De leerlingen blijken dit te hebben gehoord. Ze hebben zich eigen gemaakt wat Jezus hen heeft doorgegeven. Wat valt er voor ons vandaag te leren uit deze teksten?

### **Zondag 14 juli, 4e van de zomer**

**Kleur: groen**

**Deuteronomium 30, 9-14**

**Lucas 10, 25-37**

Vandaag staat het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal.

In een beroofde reiziger komt een roep tot voorbijgangers om hulp. Het blijkt niet zo vanzelfsprekend om op die roep in te gaan.

### **Zondag 21 juli, 5e van de zomer**

**Kleur: groen**

**1 Samuël 1, 1-20**

**Lucas 10, 38-42**

Jezus is te gast bij Marta en Maria. Dat wordt een boeiende ontmoeting. Want deze twee zussen worden op een eigen manier aangesproken in hoe ze Jezus willen ontvangen.

### **Zondag 28 juli, 6e van de zomer**

**Kleur: groen**

**Genesis 18, 20-33**

**Lucas 11, 1-13**

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de Vader mogen vragen wat ze nodig hebben. Het klinkt eenvoudig. Maar als het erop aan komt, is het de vraag: wat heb je echt nodig?

**Ds. Herriane Allewijn**

Meeleven is in verband met de privacy  
niet beschikbaar in de online versie.



## UIT DE GEMEENTE

Ik wil de gemeente bedanken voor de bloemen die ik op zondag 2 juni heb gekregen.

Het genezingsproces heeft een andere wending gekregen. Er bleek een vernauwde ader in mijn rug te zitten, hiervoor ben ik gedotterd. Nu begint het genezen. Ja, het kost tijd en ja het is een pijnlijk proces, maar het begin is er.

Voorlopig strompel ik, maar ik kan een sandaal aan. Hoelang dit gaat duren, ik weet het niet. Ik moet geduld hebben en de natuur zijn gang laten gaan.

Als het een beetje te veel wordt, dan denk ik aan de mensen, die het niet meer kunnen na vertellen, of aan het revalideren zijn.

En ik denk aan Job, wat hij mee maakt en zijn vertrouwen in de Heer niet opgaf. Dat geeft mij weer moed om verder te gaan.

**Jos Kalf**

## WIJ FELICITEREN

03-07: Mw. G.A. Naves-Overbeeke (83)

09-07: Dhr. H.S. Verbree (86)

18-07: Mw. A. Goede-Meijles (84)

24-07: Mw. C.E. Samsom (85)

28-07: Dhr. W. van Schaik (83)

Allen een fijne dag gewenst!

## DE BLOEMEN GINGEN NAAR

19-5: Mw. Paula Kempff

26-5: Fam. P. Kalf

02-6: Mw. Jos Kalf

09-6: Mw. Konradt-Karsten

**Hannie Trenning**

## UIT HET GRUTTOLAANTJE

Op het moment dat ik deze woorden schrijf is het de week voor Pinksteren. Het weekend ervoor was ik op familieweekend in Noord-Limburg. We brachten er een bezoek aan het oorlogsmuseum in Overloon. Juist nu in deze dagen herdacht wordt dat D-day begon op 6 juni 1944, spreekt het museum aan. Bij Overloon is erg gevochten. De

slag bij Overloon maakte deel uit van operatie Market Garden. Een deel van het museum is nieuw ingericht. Aan de hand van 10 persoonlijke verhalen wordt de bezoeker meegenomen door de jaren '40-'45. Bij een aantal verhalen word je uitgenodigd om in de schoenen van een van deze personen te gaan staan. Je krijgt vragen, dilemma's voorgelegd, waarbij je een keuze moet maken. Wat zou jij doen?

In een andere hal staan tanks, voertuigen, vliegtuigen, die een rol hebben gespeeld bij de strijd. Als je daar tussendoor loopt, realiseer je je hoe onwerkelijk dit alles is. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen hoe dat echt is: oorlog. En toch zijn er nog steeds mensen onder ons die deze oorlog hebben meegemaakt, en er zijn mensen onder ons die naar ons land zijn gevlucht omdat hun land in oorlog is.

Verder hebben we genoten van de asperges en aardbeien die daar volop te koop zijn. En de aspergebedden zijn bijzonder om te zien. Je gaat een asperge nog meer waarderen als je ziet met hoeveel zorg die wordt geteeld en wat ervoor nodig is om die asperge te kunnen eten.

De maand juli is een rustige maand in ons kerkelijk gemeentelven, wat de activiteiten betreft. Op persoonlijk vlak kan er nog van alles aan de hand zijn.

Van harte allen toegewenst dat er tijd en ruimte is voor elkaar. Tijd en ruimte om nieuwe inspiratie op te doen. Tijd en ruimte om te doen waar je anders niet aan toe komt.

Dat ons allen tijd en ruimte gegeven wordt om op te ademen en gevoed te worden door Wie met ons meetrekt door de tijd.

**Ds. Herriane Allewijn**

## 'OP AARDE THUIS' – DR. H. BADE

Een aantal maanden terug verscheen postuum het boek van dr. H. Bade, getiteld: 'Op aarde thuis – een theologische zoektocht naar de wonende mens'. Als kinderen zijn wij jaren bezig geweest

om de teksten die onze vader ons had nagelaten, in digitale vorm om te zetten waarmee het boek voor publicatie geschikt werd. In juni 2018 was het dan eindelijk zover. Het leek ons waardevol dit met uw gemeente, waar dr. H. Bade zo lang heeft mogen dienen, op 30 juni a.s. na de dienst te delen.

Herman Bade (Sneek, 1922 - Alphen aan den Rijn, 2003) studeerde Engels te Amsterdam en Theologie te Kampen. Hij was vanaf 1953 predikant in Nederland en Canada en ouderenpastor in Alphen aan den Rijn. Op de eindeloze prairie rondom Taber in Canada raakte de schrijver geboeid door de filosofie van de 'wonende mens', op welk thema hij aan de VU promoveerde in 1972 Het manuscript van 'Op aarde thuis', heeft hij kort voor zijn dood afgerond en kan worden beschouwd als een theologische verdieping van zijn eerdere these.

**Idelette Nutma-Bade (dochter)**



## VLINDERSTRIJK

De recentelijk geplaatste vlinderstruik doet het goed. Hij is al een stuk gegroeid en er zitten al bloemknopjes in.

De vlinders zullen hier dankbaar gebruik van gaan maken.

## STOELINDELING

Cor Knibbe heeft de indeling van de stoelen aangepast aan de huidige hoeveelheid bezoekers in de eredienst. In eerste instantie was het midden pad iets aan de krappe kant.

In overleg met Herriane is deze iets verbreed. Hierbij zitten we wat knusser op elkaar, waardoor de samenzang nog beter uitkomt. Het aantal zitplaatsen is niet gewijzigd. Het is de bedoeling dat de stoelen die aan de zijkant staan alleen gebruikt worden als de midden stoelen reeds vol zijn.



## OPBRENGST KERKCOLLECTEN

31-03	€ 95,00
07-04	€ 99,10
14-04	€ 89,27
21-04	€ 213,69
28-04	€ 96,71
05-05	€ 84,20
12-05	€ 81,86

## GROENE KERK

In het kader van een Groene kerk zijn Ad Slik en Aad Bakker in overleg geweest met de gemeente Landsmeer om te informeren wat de gemeente Landsmeer voor de kerk kan betekenen.

Helaas zijn er geen subsidie mogelijkheden. Wel kan er bemiddeld worden door de gemeente bij gesprekken met de leverancier van de infrastructuur om eventuele aanpassingen aan het stroomnet te vergemakkelijken. Onderzocht wordt of het haalbaar is om via een zogenaamde 'postcode-roos' zonnepanelen aan de zuidzijde van de kerk te plaatsen.

Verder willen we aandacht besteden aan het verduurzamen van de kerk. Te denken valt aan LED verlichting. Andere mogelijkheden zijn isolatie van zowel het dak als de vloer in het kerkgebouw. Zodra er meer over bekend is zal ik dit melden.

**Aad Bakker**





## 7 juli: Binnenlands diaconaat

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er 2 per klas! Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesten, en stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden.



Opgroeien in armoede betekent niet mee kunnen doen: niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet vieren. Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen in armoede komen vaak minder goed mee op school door de problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet ten volle ontwikkelen. Dit zou niet zo moeten zijn, kinderen moeten kind kunnen zijn en volledig mee kunnen doen. Dat moet anders. Kerk in Actie wil diaconieën ondersteunen in hun werk met en onder kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. Door het geven van advies, door diakenen met elkaar in contact te brengen zodat zij van elkaar kunnen leren.

## 14 juli: Wereldhuis

De diaconie ondersteunt en initieert initiatieven en projecten in de stad. Gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten, vluchtelingen en mensen op of onder het bestaansminimum. De diaconie heeft projecten opgezet in stadswijken, gericht op de sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen. Belangrijk is ook het diaconale werk van de wijkkerken.

## 21 juli: Stichting Heifer

Het houden van kippen kan een lucratieve business zijn. Mits je de juiste technieken toepast. Boeren in Tanzania hebben geleerd een broedtechniek te gebruiken waarmee ze de kippen gelijktijdig kunnen laten broeden. Hierbij maken ze gebruik van een zelfgemaakte broedkist, ook wel kinengunengu genoemd. Zo fokken ze in één cyclus tientallen gezonde, jonge kippen in plaats van elke week een paar.

Om te beginnen hebben de boeren kippen nodig. Vaak hebben ze er al een paar rondlopen, maar om echt volume te maken ontvangen de boeren extra kippen. Bij het toepassen van nieuwe technieken komt ook een stukje theorie kijken. De boeren leren alles over het duurzaam houden van kippen en het bouwen van een broedkist.

Nadat de kippen de eerste eieren hebben gelegd, halen ze de eieren tijdelijk weg. Om er voor te zorgen dat het legproces doorgaat, worden de eieren vervangen door aardappels of stenen. De kippen worden dus een beetje voor de gek gehouden. Als het gewenste aantal eieren verzameld is, worden ze allemaal teruggeplaatst bij de kippen



En broeden maar! Vier dagen na het uitbroeden worden de kuikens geplaatst in een broedkist. In deze kist zijn ze de eerste cruciale dagen beschermd tegen ziekten en roofdieren. Hierdoor neemt het aantal sterfgevallen af en de productie enorm toe. Als de kuikens zijn uitgekomen, worden de kippen met hun kontje in koud water gedompeld. Hierdoor stopt hun broedsheid, gaan ze weer eieren leggen en start de hele cyclus opnieuw.

### **28 juli: Leefkringhuis Amsterdam Noord**

Het Leefkringhuis is zeven dagen per week dag en nacht open! Wij helpen volwassenen en kinderen uit Amsterdam-Noord. Kinderen van 0 tot 18 jaar en moeders al dan niet met kinderen in nood kunnen zo nodig ook blijven slapen. Zo zijn er veel ouders, die alleen voor een kind zorgen en als die ouder dan plotseling naar het ziekenhuis moet, kan een kind natuurlijk niet alleen blijven. Andere redenen: het kan zijn dat vader en/of moeder tijdelijk niet voor de kinderen kunnen zorgen door allerlei persoonlijke problemen, zoals veel ruzies of als er geslagen wordt. Ook voor deze kinderen staat het huis altijd open: dag en nacht, zeven dagen per week.

Soms kan het noodzakelijk zijn, dat een moeder met kind even thuis weg is. Ook in die gevallen kan het Leefkringhuis helpen. Huiselijk geweld wordt met alle middelen bestreden.

Als je als kind niet naar het Leefkringhuis durft te komen, omdat je ouders niet mee kunnen of willen, dan kan je altijd hulp vragen aan je meester of juf of mensen van de GGD of je huisdokter. Ook kan je altijd het politiebureau binnen lopen en daar vragen of ze het Leefkringhuis voor je willen bellen.

Volwassenen die problemen hebben, kunnen ook altijd een beroep doen op het Leefkringhuis. Je wordt altijd geholpen en ze laten je nooit in de kou staan. Ouders in nood kunnen, als ze niet weten hoe ze met het Leefkringhuis in contact moeten komen, ook altijd naar de politie of de huisdokter gaan. Meer info: [www.leefkringhuis-noord.nl](http://www.leefkringhuis-noord.nl)

**Hannie Trenning**



Om de vakantie leuk te starten hebben we een leuk menu met een lekker toetje!

Misschien kun je dit in de vakantie een keer voor je ouders koken. Zij hebben het hele schooljaar goed voor jullie gezorgd. Broodjes gesmeerd, avondeten gemaakt, en ontbijt klaargezet. Nu is het tijd dat zij ook eens door jullie verwend worden!

## Italiaanse Gehaktballetjes

### Ingrediënten:

50 g zongedroogde tomaten  
1 teen knoflook  
1 ei  
500 g rundergehakt  
2 el paneermeel  
2 tl gedroogde Italiaanse kruiden  
3 el olijfolie 1 blik tomatenblokjes (van 400 g)  
peper en zout



### Bereiden

STAP 1: Snij 50 gram zongedroogde tomaten en 1 teen knoflook in kleine stukjes.

STAP 2: Breek het ei in een kommetje en roer er even in met een vork.

STAP 3: Doe 500 gram gehakt, 1 ei, 50 gram zongedroogde tomatenstukjes, 1 teen knoflook, 2 eetlepels paneermeel en 2 theelepels Italiaanse kruiden in een grote kom samen met een beetje peper en zout.

STAP 4: Maak eerst je handen nat. Kneed dan het mengsel met je handen. Verdeel het gehakt in 12 stukken en rol er 12 balletjes van.

STAP 5: Verhit de olijfolie in een hapjespan. Leg de balletjes erin. Zet het vuur niet hoog, niet laag, maar ertussenin. Bak de balletjes 4 minuten.

STAP 6: Schud de pan af en toe zodat de balletjes aan alle kanten bruin worden en doe de tomatenblokjes erbij. Zet het vuur laag en laat alles ongeveer 10 minuten zachtjes koken terwijl je de balletjes met een spatel een paar keer voorzichtig om.

STAP 7: Controleer of de balletjes gaar zijn: prik er met een vork eentje uit de pan, snij 'm doormidden en kijk of hij aan de binnenkant bruin is.

TIP Gehakt kneden en balletjes maken gaat het best met je handen. Als je die eerst natmaakt onder de kraan, plakt het gehakt er niet aan vast. Als het nodig is, kun je je handen tussendoor natuurlijk ook gewoon natmaken.

## Regenbooggroenten

### Ingrediënten:

- 1 aubergine
- 1 courgette
- 2 paprika's (rood geel of beide kleuren)
- 2 tenen knoflook
- 1 tl grof zeezout
- gemalen chilipeper
- 4 el olijfolie

### Bereiden

STAP 1: Verwarm de oven voor op 200 graden.

STAP 2: Snij de aubergine in kleine blokjes. Doe hetzelfde met de courgette.

STAP 3: Snij de paprika's doormidden. Trek de steel eraf, en snij het wit met de zaden eruit. Daarna snij je de paprika's in stukjes.

STAP 4: Doe alles in de ovenschaal. Pel het schilletje van de knoflook en snij de knoflook in superdunne plakjes.

STAP 5: Doe de knoflook ook in de ovenschaal en doe er het zeezout bij en een heel klein beetje chilipeper.

STAP 6: Giet er 4 eetlepels olijfolie bij en hussel alles met een grote lepel door elkaar. Zet de ovenschaal 40 minuten in de oven. En keer de groenten af en toe om.

STAP 7: Op het laatst prik je met een vork in de groenten. Als ze zacht zijn, haal je ze uit de oven. Eet ze lekker met aardappelen.



## Gebakje met vers fruit

### Ingrediënten:

- 125 ml verse slagroom
- 4 plakken roomboter cake
- 1 banaan
- 1 mango
- kant-en-klare chocoladesaus
- geraspte kokos



### Bereiden

STAP 1: Klop de slagroom uit 1 klein bekertje stijf met een handmixer of met een garde.

STAP 2: Doe een beetje slagroom op 4 plakken roomboter cake. Pel 1 banaan en snij die in plakjes. Leg de plakjes op de slagroom.

STAP 3: Schil de mango. Dit gaat het best met een aardappelschilmesje. Snij stukjes van de mango, totdat je in het midden een grote pit tegenkomt.

STAP 4: Verdeel de stukjes ook over de plakjes cake. Doe nog wat kant-en-klare chocoladesaus over alles heen, en bestrooi de gebakjes met geraspte kokos.

**Ik heet:** Ines Ineza Kanyana

**Mijn moeder is:** Natasja

**Adres:** Zonedauwstraat

**Mijn verjaardag is op:** 17 oktober

**Ik ben nu:** 11 jaar

**Broertjes/zusjes:** Nicole en Nikita

**Hobby's:** ukelele spelen

**Ik doe graag:** buiten spelen

**Mijn lievelingsdier:** panter

**Ik lees graag:** ik vind lezen niet zo leuk

**Lievelingseten:** pizza

**Ik hou niet van:** kikkers

**Op televisie kijk ik graag:** Netflix

**Mijn school:** P.C.B. De Hoeksteen, groep 8

**Mijn lievelingskleur:** paars

**Mijn grootste droom:** om een dokter te worden

**Het leukste van de kerk is:** Zoldergroep



## Activiteiten agenda

Datum	Tijd	Activiteit	Locatie
Iedere donderdag	14.00	Kinderkoor Joebilo	Het Kruispunt
Iedere donderdag	17.30	Koor The Sunflowers	Het Kruispunt
Zondag 30 juni	Na de dienst	Boekbespreking over het leven van ds. Bade	Het Kruispunt
Dinsdag 2 juli	20.00	Kerkenraad	Het Kruispunt
Donderdag 4 juli	20.00	Eredienst	Het Kruispunt
Dinsdag 9 juli	09.00	Ouderlingenberaad	Marianne de Vries



## Kerkdiensten

### Zondag 30 juni om 10.00 uur Dienst met de oudste kinderen en boekpresentatie

**Predikant:** Ds. Herriane Allewijn  
**Ouderling:** Aytin Goede  
**Diaken:** Jannica Visscher  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:** Ine van Brenk  
Kinderoppas en –nevendienst

### Zondag 7 juli om 10.00 uur

**Predikant:** Ds. Herriane Allewijn  
**Ouderling:** Marianne de Vries  
**Diaken:** Gera Knibbe  
**Organist:** Simon Plemp  
**Koster:** Jan Rijswijk  
Kinderoppas en -nevendienst & Zoldergroep

### Zondag 14 juli om 10.00 uur

**Predikant:** Ds Anne Hoekstra, Amsterdam  
**Ouderling:** Wim Lebbing  
**Diaken:** Joop de Jong  
**Organist:** Pieter Jan Aartsen  
**Koster:** Aad Bakker  
Kinderoppas en –nevendienst

### Zondag 21 juli om 10.00 uur

**Predikant:** Ds. Han van Popering, Aalsmeer  
**Ouderling:** Ank de Cleen  
**Diaken:** Hannie Trenning  
**Organist:** Anje Rietberg  
**Koster:** Ronald de Jongh  
Kinderoppas en kindernevendienst

### Zondag 28 juli

**Predikant:** Ds. Jan Robbers, Driebergen  
**Ouderling:** Teun van Zanten  
**Diaken:** Jannica Visscher  
**Organist:** Simon Plemp  
**Koster:** Fleur van Brenk  
Kinderoppas en kindernevendienst



