

# PAASACTIVITEITEN KERKEN LANDSMEER - DEN ILP

## **zondag 14 april, Palmpasen**

### **10:00 uur - De Schaapskooi**

Eucharistieviering met palmwijdning

We worden vandaag en heel de Goede Week, uitgenodigd samen met Jezus op te trekken. Durven wij het aan met Hem mee te gaan, van diens vreugdevolle intocht in Jeruzalem tot onder het kruis?

m.m.v. Het Goede Herderkoor

Pater Luis Weel



### **10:00 uur - De Vermaning, Den Ilp**

Palmpasenstokken maken

Ds. Truus de Boer

liturg Otto Bleker

### **10:00 uur - Het Kruispunt**

Thema: Juichen

We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem.

De mensen langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een Koning.

Ds. Herrienne Allewijn

## **Stille week – Goede Week**

### **19:30 uur – Het Kruispunt**

Maandag t/m woensdag, 15, 16 en 17 april, een vesper in de week waarin we toelevan naar Pasen. Een moment van inkeer en bezinning.

Thema: een nieuw begin. wat is er nodig om een nieuw begin te maken?

## **donderdag 18 april, Witte Donderdag**

### **19:30 uur - Het Kruispunt**

Avondmaal, we zitten deze keer aan één grote tafel. Aan tafel klinken de woorden uit Exodus, over de viering van het Pesachmaal. Jezus viert de maaltijd met zijn leerlingen. Een maaltijd, waar bevrijding van mensen centraal staat. Jezus is degene die deze avond voorgaat in liefde.

Ds. Herrienne Allewijn

### **19:30 uur - De Vermaning, Den Ilp**

Witte Donderdag met avondmaal

Ds. Truus de Boer

liturg Joop Lavooij

### **19:30 uur - De Schaapskooi**

Eucharistieviering

m.m.v. Het Goede Herderkoor

Pastoor Marcelo S. Rocha en Diaken Jack Noë

### **20:30 uur - Het Kruispunt**

The Passion. U kunt live genieten van de uitzending vanuit Dordrecht op het grote scherm in de kerkzaal.

## **vrijdag 19 april, Goede Vrijdag**

### **15:00 uur - De Schaapskooi**

De Kruiswegmeditatie, overweging van de lijdensweg van Christus aan de hand van 14 momenten (staties), zoals deze in de Evangelies zijn beschreven. Naast een aantal vaste gebeden per statie, wordt in een overweging en een gebed bij iedere statie apart de gelovigen een handreiking gedaan om met Christus te kunnen doorgronden wat Hij meegemaakt heeft. Maar vooral ook, om te kunnen gaan inzien dat Zijn Lijden uiteindelijk overgaat in de Overwinning op de dood, de Verrijzenis

voorganger Ide van der Wijk

### **19:30 uur - De Schaapskooi**

Gebedsdienst met kruishulde

m.m.v. Het Goede Herderkoor

voorgangers Wim de Koning en Ide van der Wijk



### **19:30 uur - De Vermaning, Den Ilp**

Goede Vrijdag

Ds. Truus de Boer

### **19:30 uur - Het Kruispunt**

In woord, beeld en de muziek staan we deze dag stil bij de zware gang van Jezus. De Goede Vrijdag roept vaak de vraag op: waarom wordt deze vrijdag 'goed' genoemd? Wat is er goed te noemen aan het lijden dat een Ander wordt aangedaan? Je kunt ook vragen: Wat schuilt er voor geheim in leven dat tot het uiterste gegeven

wordt, om anderen het leven mogelijk te maken? Daarop wordt meer licht geworpen in de Paasnacht.

Ds. Herrienne Allewijn

## **zaterdag 20 april, Paasnacht**

### **21:00 uur - Het Kruispunt**

Dienst m.m.v. jongeren en zang en muziek

De Paasnacht kun je wel het 'hart' van het christelijk geloof noemen. Daar worden de kwade machten begrensd, zo horen we. Daar wint het Licht van het donker, waarin mensen gevangen kunnen zitten. De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Hier leren we, stap voor stap, ons opnieuw toe te vertrouwen aan die Ene, met wie we een nieuw begin kunnen maken.

Ds. Herrienne Allewijn

### **20:00 uur - De Schaapskooi**

Paaswake m.m.v. Het Goede Herderkoor

Diaken Jack Noë

## **zondag 21 april, Pasen**

### **10:00 uur - De Schaapskooi**

Paaszonntag eucharistieviering

Kapelaan Mariusz Momot.



### **10:00 uur - De Vermaning, Den Ilp**

Feestelijke Paasdienst

Ds. Truus de Boer

liturg Eric Tielemans

### **10:00 uur - Het Kruispunt**

Dienst van Schrift en Tafel

m.m.v. projectkoor en orkest: delen uit de Messiah van Händel  
Paasmorgen brengt ons in de tuin. Schemerdonker. De vogels fluiten. Verder rust alom. Op die morgen gebeurt er veel met de mensen die zich verbaasd en verbijsterd afvragen wat er is gebeurd in de nacht. Maar op dat moment begint het door te dringen dat er werkelijk een nieuw begin is. Vanuit de tuin, barst het gejubel los.

Op Pasen mogen we in het volle Licht staan!

Ds. Herrienne Allewijn