

De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland
29e jaargang, nr. 8, september 2017

Protestantse Kerk



OM TE BEGINNEN . . .

OM TE BEGINNEN

- Op het moment dat u dit nummer van De Wegwijzer in handen hebt, zijn de scholen weer klaar om te beginnen en ligt het grootste deel van de zomer achter ons. Een nieuw kerkelijk seizoen start in de maand september. En daarbij een ander jaarthema. Hoewel het thema van het afgelopen jaar nog zal doorgaan: het 'deel-je-leven-boek' zal nog door de gemeente blijven gaan.

Het nieuwe thema is: **Open huis.**

De kerk lijkt een gebouw, waar mensen niet zo gemakkelijk binnen stappen, als ze er niet bekend zijn. Dit jaar zullen we op verschillende momenten in het jaar de deuren open zetten. Die deuren staan in principe altijd al open. Wie dat wil, kan de kerk binnenstappen.

Wat kun je je voorstellen bij een open huis?

In een open huis kun je rustig rondlopen. Je kunt verkennen waar je je thuis voelt, waar je graag even langer wilt blijven, waar je snel vandaan wilt...

In een open huis kun je kennismaken met de bewoners. Je bent er welkom. Je kunt aanschuiven voor een kopje koffie, een drankje, iets te eten, een praatje, of een diepergaand gesprek...

Een open huis is van buitenaf uitnodigend.

Zondag 17 september staan de deuren open. Dan zal er eerst een gezamenlijk ontbijt zijn en daar kan iedereen aan meedoen. Vervolgens is er een feestelijke kerkdienst, door mensen uit de verschillende kerken van Landsmeer voorbereid. Daarna is er koffie met lekkers en vervolgens wordt, wie wil, uitgenodigd om mee te doen aan het open podium, of gewoon te kijken en te luisteren wat anderen van hun talenten willen laten zien en horen.

Open huis..., we leven in een maatschappij die er soms ook om vraagt de deuren te sluiten. Een open huis is gebouwd op vertrouwen. Je kunt een huis alleen openzetten, als je niet bang hoeft te zijn, dat anderen misbruik zullen maken van dat open huis. Rondom een open huis kunnen dus ook spanningen zijn. Een huis biedt een dak boven het hoofd, bescherming tegen kou en regen, en als het goed is geborgenheid en veiligheid...

Een huis is ook vergankelijk. Het kan er jaren staan, maar het slijt ook. Van een kerk hoop je dat er meer te vinden is dan stenen, die een gebouw vormen. Dat er iets ademt van de mensen die ons zijn voorgegaan, van de woorden die al eeuwenlang mensen inspireren, bemoedigen, uitdagen..., van de muziek, die mensen door de tijden heen hebben laten klinken.

Sytze de Vries schreef in lied 280 in het liedboek:

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht....

Het komende jaar zetten we de deuren open..

Ds. Herriane Allewijn

INHOUDSOPGAVE

Om te beginnen	1
Bij de kerkdiensten	2
Meeleven	3
Activiteiten	5
Ingezonden	6
Diaconie en Financiën	8
Kerkenraad	10
Agenda	11
Wijkindeling	11
Agenda kerkdiensten	12
Colofon	12



BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND SEPTEMBER

Zondag 3 september, 12^e zondag na Trinitatis

kleur: groen

Jesaja 6, 8-13

Marcus 7, 31-37

- Een dove man ervaart hoe door één woord hem de oren worden geopend. 'Effata', ga open!
Het is een verhaal dat aan de ene kant verlangen oproept naar gehoor vinden, aan de andere kant roept het iets van ongeloof op: dit is te wonderlijk. en hoewel er veel kan, lukt het (nog?) niet om doven te laten horen. Maar er zitten meerdere lagen in dit verhaal. en daarnaar op zoek gaan, maakt dat het verhaal blijft boeien.

Zondag 10 september, 12^e zondag van de zomer

kleur: groen

Jesaja 33, 2-10

Lucas 10, 23-37

- 'Wat is de weg naar het eeuwige leven?' Dat is een grote vraag, die door een van de Schriftgeleerden aan Jezus wordt gesteld. Daar volgt dan een eenvoudig antwoord op. Hoe simpel kan het zijn? Maar de praktijk blijkt heel wat weerbarstiger. De vragsteller heeft aan een simpele aanwijzing niet genoeg en hij vraagt door. En dan volgt een gelijkenis, die we allemaal kennen, en die ook onlangs in de musical van Judas is gezongen en gespeeld. We staan vanmorgen stil bij 'de barmhartige Samaritaan'.
In deze dienst hebben we ook iets te vieren: Georg en Mick Kellersmann hebben gevraagd of er aandacht mocht zijn voor hun 60-jarig huwelijk. 60 jaar geleden is hun huwelijk op zondagmorgen in de Opstandingskerk in Amsterdam bevestigd. Te midden van de gemeente zullen we daar bij stilstaan vanmorgen.

H.A.

Zondag 17 september, 13^e zondag van de zomer

kleur: groen

Jesaja 56, 1-8

Lucas 17, 11-19

STARTZONDAG, samen met de andere kerken in Landsmeer

- Open huis is het vandaag. De gebeurtenis die de evangelist Lucas beschrijft zet weer aan het denken: Jezus ontmoet een tiental zieken. Zij roepen hem en vragen om hulp. Hij biedt hen perspectief, een nieuw leven..., maar er is er maar één van de tien die dit op waarde weet te schatten. En dat is nu uitgerekend iemand van 'buiten'. Iemand die niet direct in beeld is... We zetten onze deuren open vandaag, juist om zicht te krijgen op wat zich binnen én buiten onze muren afspeelt....

H.A.

Zondag 24 september, 1^e zondag van de herfst

kleur: groen

Jesaja 66, 5-14

Matteüs 6, 24-34

- Waar maak je je zorgen om? Maak je je zorgen om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf.

Zondag 1 oktober, 2^e zondag van de herfst

kleur: groen

Daniël 9, 14-19

Lucas 7, 11-16

Afscheid aftredende ambtsdragers, bevestiging nieuwe ambtsdragers, mmv Holy Sound

- Op deze zondag worden we meegenomen in wat ons als onmogelijk voor ogen staat. Waar alles afgesloten is, de banden zijn doorgesneden, gloort nieuwe hoop. Daniël geeft aan, dat een nieuwe weg inslaan niet zomaar gaat. Hij roept op tot bezinning, tot inkeer. Dat verbindt ook met de Joodse gemeenschap, die een dag hiervoor Grote Verzoendag heeft gevierd.
Bij Jezus gaat het om de uiterste grens van leven en dood. Is er nog een weg nadat die grens is overgegaan?

H.A.

Zondag 8 oktober, 3^e zondag van de herfst

kleur: groen

Jesaja 5, 1-7

Lucas 14, 1-11

- Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt.



ZONDAGSLIED

- 3 september lied 103a
- 10 september lied 796
- 17 september lied 146a
- 24 september lied 225
- 1 oktober lied 130a
- 8 oktober lied 117a

Ds. Herrienne Allewijn

MEELEVEN

- De rubriek Meeleven is alleen te lezen in de papieren versie van De Wegwijzer.

De redactie



Wilt u dat de redactie een officieel bericht van een familiegebeuren plaatst (trouwen, geboorte, etc.)? Lever dit dan in bij één van de redactieleden. .

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE

UIT HET GRUTTOLAANTJE

- Het grootste deel van de zomer ligt achter ons. En zo langzamerhand maken velen zich op om het dagelijkse ritme weer op te pakken van school en werk, voor zover dat tot het dagelijks ritme hoort. Het kerkelijk seizoen gaat toch meestal ook mee in dat ritme, merk ik. In de zomertijd zijn er minder activiteiten en vergaderingen. Eigenlijk begint vanaf mei al de tijd, waarin nu eens de een, dan weer de ander op vakantie gaat. En dat eindigt zo ongeveer in oktober.

Maar er zijn ook velen, die helemaal niet weg gaan. Voor hen is de zomer vooral een periode om te genieten van de tuin, van meer buiten zijn dan anders...

Zelf mocht ik deze zomer genieten van het bivakkeren in een tent, wat altijd weer een ander soort ervaring is. Je leeft meer buiten, bent meer deel van de natuur, al ben ik, eerlijk gezegd, wel meer een mooi-weer-kampeerder. Het bijzondere van reizen kan zijn, dat je dingen ervaart en tegenkomt die je op een ander spoor zetten, of die je nieuwe inzichten geven. Zo kruisten we deze vakantie regelmatig de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, en met enige bewondering en verwondering zagen we mensen zwaarbepakt door de hitte lopen, en een paar dagen later was die hitte omgeslagen in een kille, natte mist... En dan het hoogteverschil in de Pyreneeën..., dat vraagt veel klimmen en dalen.

Maar we bezochten ook kloosters op afgelegen plekken, sommige nog actief, andere als stille monumenten, die verwezen naar voorbije tijden...Het roept op tot stilstaan bij wat er achter je ligt en bij wat er mogelijk nog gaat komen. En dan die immense bergen in de Pyreneeën, waar het mensen gelukt is om er wegen aan te leggen, om gebieden bewoonbaar te maken...

Net een aantal dagen thuis waren er dan plotseling die aanslagen in Barcelona. Wat bezielt toch zulke jonge jongens? Wat heeft hen in de greep?

We gaan een nieuw kerkelijk seizoen in. Een seizoen, waarin we een open huis proberen te zijn. Mogen we daar met elkaar aan bouwen en een uitnodigende gemeenschap vormen, waar mensen zich welkom voelen en misschien een beetje 'thuis' kunnen komen in mooie en minder mooie dagen....

Ds. Herriane Allewijn

GESPREKSGROEPEN EN KRINGEN

- De activiteitenwijzer komt begin september uit. Daar vindt u alle informatie voor de komende maanden. In de agenda kunt u, kort, vinden wanneer en waar iets plaatsvindt...

Ds. Herriane Allewijn

VOOR UW AGENDA, VRIJWILLIGERSAVOND.

- Vrijwilligers zijn een groot goed voor de gemeente. Want wat zou deze gemeente zijn zonder het werk dat door al die vrijwilligers gedaan wordt. Het College van Kerkrentmeesters wil u daarom als dank een avond uitnodigen. Het programma van de avond blijft nog even een verrassing, maar we kunnen u vast vertellen dat het beslist de moeite waard zal zijn.

Ook willen wij graag benadrukken dat het bedoeld is voor vrijwilligers in de meest brede zin van het woord. Voor koffiezetters, schoonmakers, tuiniers, licht- en geluidsmensen, nevendienstleiding, gastvrouwen, kortom voor iedereen die als vrijwilliger bij onze gemeente betrokken is.

De datum van deze avond is vrijdag 13 oktober en de aanvang is 20.00 uur.

U bent van harte welkom en nadere gegevens volgen.

College van Kerkrentmeesters

Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger zijn...

Is vrijwillig

maar niet vrijblijvend

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is onbetaalbaar

maar niet te koop

Is positief denken

is positief doen

Met als enige doel

*voor jezelf en de ander
een goed gevoel!*

ZANG- EN MUZIEKGROEPEN

- Vanaf donderdag 14 september a.s. starten de lessen van de zang- en spelersgroepen weer. *Vooralsnog* op dezelfde tijden :

De zangers en spelers **met** instrument op donderdag vanaf 15.15 tot ca 16.10 en de andere zangers en (beginnende spelers) op donderdagmiddag van 17.00 tot 18.00 u.

Het is mogelijk dat dit later gaat veranderen, enkele kinderen gaan naar middelbare school, dus moet ik misschien lestijden gaan aanpassen. Dat horen jullie dan zsm.



De zanggroep *Nieuw Liedboek* **komt te vervallen.**
Anje Rietberg

EYEOPENER

- Het was een drukte van jewelste op het kerkplein. Overall stonden kramen, statafels, en zitjes met parasols waar jong en oud elkaar ontmoette om de start van het nieuwe kerkelijke seizoen te vieren. De zon liet zich van zijn beste kant zien. Een jongen van een jaar of vier speelde met zijn vlieger, zijn opa sloeg hem glimlachend gade.



Traditiegetrouw zouden ze de dag afsluiten door met alle aanwezige gemeenteleden zelfgebakken wafels te eten.

En er werd ook volop meegedaan aan allerlei geldinzamelingsacties voor seksuele voorlichting en onderwijs voor straatmeisjes in Ghana. Zo stond er in grote letters op een bord boven een kraam waar je tegen betaling de doopnamen van de predikanten kon raden 'Stop tienerzwangerschappen'.

'Geweldig hè, zo'n hoge opkomst, we hebben zelfs nog wat extra bakmeel ingeslagen,' zei Wilma tegen Lucy die bij haar kraam een aantal namen invulde.

'Hmm,' zei Lucy.

Wilma vroeg: 'Niet?'

'Nou, uh, ach, laat ook maar,' antwoordde Lucy.

'Ja maar ik proef een maar,' zei Wilma.

Lucy wuifde het opnieuw weg. Als ze één gemeente-lid om haar inzet waardeerde dan Wilma. Ze voelde haarscherp aan dat zij ook nu de kartrekker was en soms ook genoeg moest incasseren. Het laatste wat ze wilde, was de sfeer verpesten, maar Wilma vroeg door.

Lucy aarzelde nog heel even, maar zei weldra: 'Mijn moeder woont alweer jaren in een mantelzorghuis in onze tuin. Ze gaat zienderogen achteruit, maar blijft betrokken bij de kerk. Ik mocht beslist niet vergeten om jullie namens haar een gift te geven, ze is vroeger juf geweest en steunt de meisjes daar ver weg van harte.

Maar dat volle kerkplein daarnet met al die lachende mensen, het voelde even alsof de zon te veel pijn aan mijn ogen deed. Als je een actie organiseert, moet je tegenwoordig ook steeds meer moeite doen om mensen warm te krijgen, maar vaak doen ze dan uiteindelijk toch wel mee. Mits je maar zegt dat je er zus of zo laat moet zijn en het qua tijd te overzien is en er vooral ook iets tegenover staat: gezelligheid, eten en drinken, en een zichtbaar substantieel resultaat, maar de meeste mensen komen helaas niet zomaar meer uit zichzelf in beweging om bijvoorbeeld iemand te bezoeken. Terwijl op het juiste moment een beetje aandacht geven zoveel verschil kan maken voor gemeenteleden die net als mijn moeder aan huis gebonden zijn.'

Wilma viel stil en wenkte haar man, hij verving haar wel even in de kraam.

Zo kon ze er eens rustig met Lucy over doorpraten, als ze dat nu meteen niet deed, dan wist je het wel. Terwijl haar man geld voor het raad spel inde, glipte Wilma met Lucy de pastorietuin in. Ze plukte al prattende een prachtig boeket en zei: 'Ik zou morgen na de kerkdienst graag naar je moeder toegaan. Dan kunnen we meteen even over ons project in Ghana praten.'

Lucy zei: 'Wat vind ik dat fijn.'

Wilma stopte de bloemen gauw in haar handen en zei: 'Hier, voor jou.'

Lucy vroeg: 'Voor mij?'

'Ja,' zei Wilma. 'Omdat jij er altijd maar tussenin zit én omdat je een eyeopener bent: we moeten aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen inderdaad ook aan de mensen dichtbij blijven denken.'

Christine van Reeuwijk

Luisteren naar jezelf

*Nu ik ouder geworden ben,
wat minder snel en minder ad rem
gelouterd door het leven
wil ik als het kan, even,
vertellen wat ik mijzelf herken:*

.....

*In het leven gehard en verwend,
gezegd met lievende vrouw,
met kinderen,
waar 'k zielsveel van houd
ga ik elke dag
- meest goed gestemd -
met een zweem van een lach
aan het werk.
Zo ben ik gewend!*

*Soepel bewegend, met haastende pas
dat is het beeld van vroeger, zoals ik was.*

Nu moet ik bekennen dat de snelheid verdween.

*Wat kwam er voor terug?
Misschien meer mildheid dan voorheen.
Het drukke,
het snelle,
het jachtend bestaan,
God zij dank, gelukkig, dat is gedaan!*

*Geloof, hoop en liefde, ze zijn me nabij
daardoor voel ik me ten diepste
als een vogel zo vrij.
Ik verkondig het leven,
wat met haar liefde begon.*

FINKERS OVER DE PREEK

- In de protestantse hoofddienst staat (stond?) de 'preek' centraal. Voorgangers worden nog immer geworven voor een 'preekbeurt' en niet voor de hele liturgie. Die doen ze er dan maar bij. Een ouderling noemde dat eens 'de franje'. Preek heeft in onze dagen geen wervende klank en klinkt betweterig of doet denken aan de preek van een ouder of politie-agent wanneer je iets hebt misdaan. Preek komt van al zo hoge (de preekstoel) naar beneden. In ons Friese dorp heette de kerkgang: 'naar de preek gaan'. Dopersen togen naar de 'Vermaning'. Intussen kreeg het fenomeen andere benamingen:

verkondiging, uitleg, meditatie, overweging, homilie. De jongste secularisering heet de preek 'toespraak'. Misschien zeggen die namen iets over het (zelf)beeld van de prediker en haar theologie.

Onze Twentse Herman Finkers is niet alleen entertainer, maar ook een vroom liefhebber van het Gregoriaans. Hij ontwierp een Latijnse meezinghoogmis. Onlangs werd deze *Missa in Mysterium* uitgezonden vanuit de Plechelmus in Oldenzaal. De schitterende choreografie heeft me ook als liturgist meegenomen en geraakt. Een schoon ritueel, een ernstig liturgisch spel. Toch zou ik dit niet elke zondag wensen: teveel, niet alleen logistiek, maar ook voor mijn ziel. De schriftlezingen werden gezongen in het latijn en parallel op de voorgrond voorgelezen in het Twents. Finkers gaf soms commentaar. Daarbij werd hem ook gevraagd naar het ontbreken van de preek. Dat had ik niet eens gemerkt!

Finkers: "Er is een preek en die staat in het (liturgie)boekje. Terwijl het (koor)gezing klinkt, *De Duiding der Mysteriën*, kunnen de mensen die lezen. Ze kunnen ook zeggen: ik geloof het wel, ik ga lekker naar de muziek luisteren.

Het (de liturgie jdj) wordt niet onderbroken. Het wordt niet opgedrongen, door je strot geduwd. Voordeel dat je het kort kunt houden, want preken zijn veel te lang tegenwoordig.

Ik (F.) las bijvoorbeeld tot mijn grote vreugde ergens, dat volgens de voorschriften een preek niet moraliserend mag zijn. En ook niet de uitleg van de kerkleer. Dat moet ergens anders gebeuren. Het moet niet meer doen, dan een verband aanbrengen tussen de gezangen, de lezingen en de plaats in de jaarkring. Laat de conclusie aan de mensen zelf over. Want elk mens in de kerk ervaart op dat moment de tekst anders, omdat hij op dat moment op een ander punt van zijn leven staat. Jaren later hoor ik dezelfde tekst en zie ik er iets heel anders in. Je moet ruimte en lucht laten om het te interpreteren."



Preek nodig?

Je hoeft het met Finkers niet in alles (of met alles niet) eens te zijn, maar hij zette me wel aan het denken. Ik vroeg me af: Is in iedere viering wel een preek nodig?

In de vakantietijd sluiten gemeenten, die (nog) meerdere gebouwen in stand houden, vaak op één na alle kerken. Jaren geleden schreef ik *Zomerstilte*. Dat was een pleidooi voor getijdenvieringen in de

zomer door 'leken' in een hoekje van de kerk of bijzaal/kapel. In het studentenpastoraat maakte ik daarvoor dan een boekje met materiaal: liederen, de liturgie van een morgengebed, korte toelichtingen voor de lezingen en dergelijke. Als deelnemer werd ik vaak door deze vieringen en ontmoeting gesticht.

In *Zomerstilte* (alleen antiquarisch verkrijgbaar) geef ik materiaal voor 18 korte vieringen.

Kenmerkend voor getijden is dat er zoiets als een preek of meditatie ontbreekt. Ik heb voorbereiders wel eens gewaarschuwd: geef de dominee niet de leiding, want die gaat uit gewoonte of onkunde meestal toch weer een 'woordje' zeggen. Koester vooral de stilte en vertrouw op de eigen zeggingskracht van de teksten!

Een liturgische kanttekening van
Jan de Jongh, Hengelo

DIKKE EGO'S EN OLIFANTEN

- Dat het Luther-jaar is zullen we weten, hij is zelfs een Lego verkoopfit. Maar zijn 95 stellingen zijn niet kinderachtig. Hij begint die met de oproep van Jezus om dagelijks boete te doen. Menig protestant zal bij 'boete' Roomse invloeden vermoeden. Maar met Scheveningen naast mijn deur ben ik van dat misverstand genezen: vissers moeten hun netten boeten, de gaten dichten. Als je de netten niet boet, zwemt je toekomst weg.

Of we het nu aangenaam vinden of niet, in heel de Schrift wordt de mens tot bekering geroepen. Helaas roept dit bij velen het beeld op van het veroordelende vingertje en ouderwetse donderpreken. Het 'zondaar-zijn' werd (wordt?) vaak moralistisch ingekleurd. Een bekeringsoproep van een Heilssoldaat, oké, maar de nette burger gaat onaangedaan zijns weegs.

In de Schrift worden vele woorden gebruikt om de ene werkelijkheid van Godvervreemding te tekenen. Zeker, er is de bewuste overtreding van het gebod, waarbij de mens God en de naaste bewust de rug toekeert. Maar er is ook de mens die met de beste bedoelingen zijn doel mist, omdat hij aan verkeerde stemmen gehoor geeft.

Maar hoe wordt een mens zich dat nu bewust? Alleen wie bemind wordt kan de confrontatie met het eigen tekort aan. 'Christus wil met zondaren samen wonen', zei Luther. In het klimaat van de liefde vinden mensen ruimte om zichzelf onder ogen te komen en boete te doen. Dat is geen éénmalige zaak. De synagoge viert jaarlijks Grote Verzoendag. Voorafgaand daaraan wordt elke jood opgeroepen omkeer te doen in al zijn relaties. Er is een prachtige samenhang tussen bekering en vergeving. Geen mens kan zichzelf vergeven: de ander moet mij loslating schenken. Maar omkeer doen, ophouden met schuld op schuld te hopen, dat wordt van mij gevraagd. Doe boete, want schuld schaadt!

Vergeving komt per definitie van de andere kant. Ook waar mensen – of ze nu geloven of niet – ons een nieuwe kans geven, is God aan het werk. Mensen die vergeving ervaren, weten zich binnen gebracht in het feest van de liefde. Ze komen in een nieuwe relatie tot zichzelf en hun naaste. Zeker, er is aangeprete schuld en te vroeg ter sprake gebrachte schuld. Maar onloochenbaar is dat wij men-

sen schuld met ons meetorsen. Schuld is een relationeel begrip: je hebt iemand op het hart getrapt. De wereld gaat kapot aan dikke ego's en olifanten in porseleinkasten. Jezus wil daarvan verlossen, vicieuze cirkels doorbreken.

Hoe hij dat doet? Hij openbaart de liefde Gods, die ons liefheeft tot het einde. 'Zie het Lam Gods!' Dat slaat niet alleen op het kruis, het slaat op Zijn kruisweg! Kijk naar hem: onvoorwaardelijke aanvaarding. Dit alles tot ergernis der moralisten.

Jezus gééft zichzelf: hij wordt dus niet geofferd (als slachtoffer) door een wraakgierige God. In deze daad van zichzelf gevende liefde openbaart God het geheim van Thora en Profeten: barmhartigheid! In de woorden van een eigentijds credo: 'ik geloof dat ik nooit zo ver van God kan afdwalen dat Hij mij niet meer kan terugvinden'.

Rob van Essen

UIT HETZELFDE HOUT

➤ 'Haal er maar één uit'.

Het houten beeld gaat door de handen van Havo-leerlingen in Leeuwarden. Een meisje zegt: "Lukt niet, ze zitten door elkaar heen". "Dan moet je de anderen een mep geven en breken", zegt een jongen. Waarop ik vraag: "Wil je dat?" "Best jammer, doe maar niet", gniffelt hij. "Hoe komen ze door elkaar? Hoe zijn ze gemaakt?" "Ze zijn uit hetzelfde hout gesneden", ziet iemand.

Best knap gemaakt door mensen uit Malavië, vinden we allemaal.

"Kijk", roept een meisje dat het beeld heen en weer draait, "ze zijn los van elkaar en toch kunnen ze niet zonder elkaar, ze houden elkaar in evenwicht".

Straks in de Vredesweek vieren we dat we als verschillende mensen die uit hetzelfde mensenhout zijn gesneden, en als je gelooft uit hetzelfde Goddelijke hout. We leven vanuit veel verschillende culturen en manieren van geloven. Een leerling vraagt zich serieus af of alles niet veel gemakkelijker zou gaan als al die verschillende eigenaardigheden nu eens niet bij mensen zouden horen.



Hierover gaat een nieuwsgierig oosters verhaal. Wijsheid en humor worden door elkaar geweven, zodat je kunt leren met een glimlach. Het verhaal over de duif en de havik:

Iemand vindt een havik die een kromme snavel en klauwen heeft.

Omdat hij alleen maar iets van duiven weet, denkt hij dat de vogel mismakt is.

Hij bewerkt de klauwen en de snavel net zolang totdat de vogel 'normaal' is.

Het beschadigde leven heeft zo geen leven.

Hetzelfde doe je wanneer je andere mensen met hun cultuur en levensovertuiging pro-beert aan te passen aan je eigen vooropgezette ideeën.

Je kunt elkaar daarbij beschadigen en verminken.

Corry Nicolay,
PKN predikant Kleurrijke Communicatie.

DIACONIE EN FINANCIEN

BIJ DE COLLECTEN

03 september: Missionair Werk en Kerkgroei

➤ Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitsedagen vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een pioniersplek van de Protestantse Kerk. Op deze plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in het hart van Noordwelle (Zeeland) kun je even loskomen van de wereld. De wekelijkse vesper op woensdagavond biedt veel tijd voor stilte. Tijdens de maaltijd na de vespers is er tijd voor gesprek en ontstaat er echt een band tussen mensen. Niemand van de deelnemers wil dit meer missen! Hanna Hoogerhuis is lid van het pioniersteam. Ze is gehecht geraakt aan de stilte en ervaart dat het iets met je doet; er ontstaat ruimte voor God. Hanna is lange tijd van de kerk verwijderd geweest. Haar ervaringen met Kloosterwelle brachten haar weer terug. Anderhalf jaar geleden heeft ze zich weer ingeschreven. Het mystieke geeft haar meer ruimte. Door de stilte ervaart ze het goddelijke en krijgt ze meer innerlijke rust. Met de opbrengst van de collec-

te steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Kloosterwelle, waar mensen samen komen en het geloof delen, waar het goddelijke kan worden ervaren, én waar een band tussen mensen ontstaat.

10 september: Eigen jeugd

➤ Deze collecte komt geheel ten goede aan onze eigen jeugd.

17 september: Oecumenische dienst

24 september: Vredesweek

➤ In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk.

In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd komt waarin we zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze verscheurde wereld.



Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte speciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vrede. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organisatie traint mensen om het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven.

Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organisatie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Christenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer onderling begrip.

Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

01 oktober: Stichting Hartekind

- Dagelijks worden in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking en krijgen 3 kinderen een openhart operatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke 2 dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking.



Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overle-

vingskansen van Hartekinderen vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren.

De meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen zijn tegenwoordig goed operabel en de overlevingskansen zijn enorm verbeterd. Een heleboel dingen begrijpen we nog niet goed. Hoe ontstaan aangeboren hartafwijkingen eigenlijk en waarom krijgen kinderen last van ernstig hartfalen of hart-ritmestoornissen na een operatie. Wat voor medicijnen kunnen we dan het beste aan kinderen geven en wat kunnen we nog meer doen om te zorgen dat ze op school goed mee kunnen komen en later een zo normaal mogelijk mee kunnen draaien. Allemaal vragen die we graag beantwoord willen krijgen. Dan kunnen we nieuwe behandelingen bedenken of de problemen voor zijn.

Hiervoor is geld nodig om dit soort onderzoeken te kunnen doen.

De Diaconie

OVERZICHT COLLEKTEN CVK

- 04-06: € 122,55 11-06: nvt
- 18-06: € 71,55 25-06: € 73,35

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hans Klaasen
(bedragen weggefallen in de vorige Wegwijzer)

AUTODIENST

- Graag willen wij u nog een keer de autodienst onder de aandacht brengen. Mocht u naar de kerkdienst willen komen en heeft u vervoer nodig? Neemt u dan contact op met Gera Knibbe (T: 4822478). Wij zorgen er dan voor dat u wordt gehaald en weer thuis wordt gebracht.

De Diaconie

COLLECTE OPBRENGSTEN DIACONIE

- 25-06: Wereldhuis Amsterdam € 135,87
Aangevuld tot € 1.000,00
- 02-07: PKN JOP zomer € 144,60
Aangevuld tot € 200,00
- 09-07: KIA totale werk € 103,70
Aangevuld tot € 1.000,00
- 16-07: KIA kind in de Knel € 133,13
Aangevuld tot € 1.000,00
- 23-07: Choice Cambodia € 118,75
Aangevuld tot € 500,00
- 30-07: St. Dom Helder Camera € 118,31
Aangevuld tot € 500,00
- 06-08: Cake voor Kenia € 109,65
Aangevuld tot € 200,00
- 13-08: KIA Zomerzending Egypte € 175,70
Aangevuld tot € 200,00
- 20-08: St Heifer € 111,10
Aangevuld tot € 200,00

Met vriendelijke groet,

Kees de Gooijer

c.gooijer5@upcmail.nl/M:: 06-38511751



UIT DE KERKENRAAD

- De vakantieperiode is weer voorbij en een mooie nazomer komt misschien nog. We hebben in ieder geval een mooie Nederlandse zomer achter de rug en hebben weer even kunnen opladen. Komende tijd kunnen we met al onze vrijwilligerswerkzaamheden beginnen. Alle activiteiten starten weer rond de Startzondag, maar ook die dag wordt door vrijwilligers van onze kerkelijke gemeente voorbereid.



Onze toekomstige vrijwilligers ?

Het onderhoud, schoonmaken van de kerk, het pastorale en diaconale werk, de koffie en de liturgieblaadjes het zijn allemaal taken die continue doorlopen, ook tijdens de vakantie. Na het schrijven van dit stukje, gaat de redactie van De Wegwijzer hier weer mee aan het werk en vervolgens worden de Wegwijzers bij u in de brievenbus gestopt. Onze kerkgemeenschap is een grote vrijwilligersorganisatie.

Komende kerkenraadvergadering zullen we uitgebreid stil staan bij de leiding van die vrijwilligersorganisatie. Hoe willen wij de kerkenraad vorm gaan geven. Volgens de nieuwe (voorgestelde) kerkorde mogen we naar minimaal 7 personen, namelijk 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 2 diaconen en 1 dominee. Op dit moment hebben wij, volgens onze plaatselijke regeling, een gewenste kerkenraad van 14 personen, met afgelopen jaar 2 vacatures. In oktober treden 3 ambtsdragers af waar nog geen vervanger voor is.

Wel komt er schot in de aanstelling van een Jeugdwerker. Afgelopen maanden hebben we overleg gevoerd met de Protestantse Gemeente Amsterdam. De samenwerking met Purmerend is niet gelukt, omdat er geen sollicitanten waren. Onze andere buur, Amsterdam, heeft ook actieve Jeugdgroepen. We zijn bezig om een samenwerking met Amsterdam-Noord op te zetten. In Amsterdam-Noord zijn 2 Jeugdwerkers (trainees) en ons streven is daar bij aan te sluiten en ook een trainee aan te stellen. Meer informatie over het Jeugdwerk in Amsterdam leest u op <http://blikveld.org>

Komende week komt de ActiviteitenWijzer weer uit. Onze gemeenschap bruist weer van de activiteiten. We hopen dat u ons weer wilt helpen met de huis-

aan-huis verspreiding in Landsmeer, Purmerland, Den IJp en Amsterdam-Noord.



We kijken vooruit naar een mooie gezamenlijke start met de kerken van Landsmeer.

Teun van Zanten
Scriba

17 SEPTEMBER: STARTZONDAG!

- Dit jaar zetten wij letterlijk onze deuren open tijdens ons Open Huis! Het nieuwe thema van 2017/2018.

Traditiegetrouw beginnen we de zondag weer met ons Startzondag-Ontbijt. Daarna een oecumenische dienst, want de deur is geopend voor ons allen!

Verder hebben we tijdens dit Open Huis een Open podium, kun je je laten rondleiden door het gebouw door een van onze tourguides, hebben we een expositie van de kunstenaars uit onze gemeente, kunnen we met elkaar in gesprek. Misschien wel onder genot van een drankje van de bar. Het Open podium is voor iedereen, jong en oud, met een talent! Kunt u zingen, dansen, dichten of heeft u speciale hobby? Geef u dan op! Ook mensen uit uw omgeving zijn van harte uitgenodigd zich op te geven!

En als afsluiting eten we rond 13:30 een heerlijk hapje met elkaar! Dus kom vooral langs, er is voor ieder wat wils!!

Opgave voor het Startontbijt, Open Podium en/of Expositie en lunch mag middels de borden in de hal, of mailen/bellen naar [floradoeven@gmail.com/](mailto:floradoeven@gmail.com) 06-42537107

Fora Doeven

AGENDA VAN DE MAAND

(m.u.v. de schoolvakanties) elke **donderdag** in de Voorhof:

15.15 uur Joebilo (kinderen met muziekinstrument)
 17.00 uur Joebilo (kinderen zonder *muziekinstrument*)
 18.00 uur Sunflowers (=besloten groep)

Vrijdag 1 september	10.00 uur	Koffie met noten / Het Kruispunt
Dinsdag 5 september	09.30 uur 19.30 uur 20.30 uur	Ouderlingenberaad / Petra Tasseron Diaconievergadering / Hannie Trenning Vorbereiding Cheers 2.0
Vrijdag 8 september	10.00 uur 11.00 uur	Koffie met noten / Het Kruispunt Oecumisch beraad / Het Kruispunt
Maandag 11 september	20.00 uur	Vespergroep, evaluatie / Het Kruispunt
Dinsdag 12 september	20.00 uur	Kerkenraad / Het Kruispunt
Donderdag 14 september	09.45 uur	Oecumenische leeskring
Vrijdag 15 september	10.00 uur	Leeskring Halik / bij Aad Naves
Zondag 17 september	09.00 uur	Ontbijt Startzondag / de Voorhof
Dinsdag 19 september	20.00 uur	Bijbelkring / Het Kruispunt
Woensdag 20 september	10.00 uur	Koffieochtend / Het Kruispunt <i>M.i.v. september komt de koffie-ochtend te vervallen.</i>
Donderdag 21 september	20.15 uur	Gespreksgroep 'Open Deur' / bij Christa Hart en Joost Oortwijn
Zondag 24 september	14.00 uur	Ontmoeting Nieuwe Buren / Het Kruispunt
Donderdag 5 oktober	20.00 uur	Werkgroep eredienst en liturgie / Het Kruispunt
Vrijdag 6 oktober	10.00 uur	Koffie met noten / Het Kruispunt

WIJKINDELING

Voorzitter Ouderlingenberaad: Marianne de Vries-de Gier, T: 020 4823491

Wijk 1a	Landsmeer ten noorden van de Raadhuisstraat, + Robinsonhaven
Pastoraal medewerker	Petra Tasseron, T: 020-6331457
Wijkmedewerkers	Coby Beenhakker, T: 020-4821258 Mieske Slik, T: 020-4824733
	alle adressen aan 'het Lint' (v.a. Noordeinde 147, Den Ijp en Purmerland)
Ouderling	Hannie Sijmons, T: 020-4825120
Wijkmedewerkers	vacant
	'Oude dorp' (tussen Van Beekstraat en Tormentilstraat tot aan de Gortesloot, Herculesweg, Hermessingel, Sportlaan en Kerkstraat)
Pastoraal medewerker	Joke Grevenstuk-Kemink, T: 020-4821181
Wijkmedewerkers	Cora Rijswijk, T: 020-4825381 Marian de Vries-Nugteren, T: 020-6314123
Wijk 3	Luijendijk
Pastoraal medewerkster	Hanny-de Jong, T: 4823622
Wijkmedewerkers	Joost Oortwijn, T: 020-6837566 Bertus de Vries, T: 020-6314123 Wendy Zoutendijk, T: 020-4826753
Wijk 4	Plan Nieuwe Gouw, Van Beekstraat en Zuideinde tot nr. 17
Ouderling	Marianne de Vries-de Gier, T: 020-4823491
Wijkmedewerkers	Ann Goede, T: 020 6312650 Tiets Has, T: 020-4821635
Wijk 5	Zuideinde, Kadoelen en Twiske-Oost
Pastoraal medewerker	Paula Kempff, T: 020-4820149
Wijkmedewerker	vacant

RUILEN? LAAT HET EVEN WETEN

- *Lieve allemaal, de laatste tijd komt het voor dat er onderling geruild wordt van dienst, zowel ambtsdragers als organist en lector. Dat is op zich prima, maar laat het mij ook even weten a.u.b. Vooral met gastpredikanten is dit lastig, en voor mij omdat de orde van dienst dan naar de verkeerde persoon gaat. Alvast dank voor de medewerking,*

Hannie Trenning

Zondag 3 september

- Het Kruispunt 10.00 uur. Dhr. A. van Hilten Ouderling S. Mulder. Diaken G. Knibbe. Organist P.J. Aartsen Koster J. Rijswijk. Kinderoppas en kindernevendienst Collecte voor Missionair werk en kerkgroei en de PG Landsmeer

Zondag 10 september

- Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn Ouderling W. Lebbing. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst Collecte voor 'Eigen Jeugd' en de PG Landsmeer

Zondag 17 september – Oecumenische Dienst

- Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn Ouderling M. de Vries. Diaken J. de Jong. Organist P.J. Aartsen Koster A. de Vries. Kinderoppas en kindernevendienst Collecte voor 'Oecumenische Dienst'

Zondag 24 september

- Het Kruispunt 10.00 uur. Anita Winter uit Amsterdam Ouderling H. Sijmons. Diaken J.M. Trenning. Organist A. Rietberg Koster R. de Jongh. Kinderoppas en kindernevendienst Collecte voor Vredesweek en de PG Landsmeer

Zondag 1 oktober – Bevestiging en afscheid ambtsdragers

- Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn Mmv Holy Sound en Jan Splinter Ouderling F. Doeven. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg Koster B. Bense. Kinderoppas en kindernevendienst Collecte voor 'Stichting Hartekind' en de PG Landsmeer



Kerkdienst gemist?

Alle kerkdiensten in onze kerk worden opgenomen. Deze kunt u live bekijken of later op een tijdstip wat u goed uitkomt. Het live-volgen van de dienst of het later nog eens terugkijken gaat eenvoudig via onze website www.pglandsmeer.nl. Boven in het menu vindt u de optie 'Kerk TV'. Vervolgens kunt u de kerkdienst van uw keuze beluisteren en bekijken.

- De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten. Onze website: www.pglandsmeer.nl Wij maken gebruik van Red@ctieService

Informatieblad van de Protestantse Gemeente te Landsmeer. Verschijnt 10 maal per jaar. Abonnementprijs: 10 euro per jaar.

REDACTIE:

mw. P.J.M. Bakker-van Bart, Stentorstraat 78
1035 XJ Amsterdam, T: 6332014
mw. C.B. Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53
1121 BV, Landsmeer. T: 4825381
Giften en abonnementen: NL49 INGB 0005914101
t.n.v. Wegwijzer te Landsmeer

DISTRIBUTIE:

dhr. J.S. Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE

Het Kruispunt: Dorpsstraat 35 of
Calkoenstraat 12a, T: 4821402 / 06-34014205
Contactpersonen kerkgebouw:
dhr. C. Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192 en/of
mw. J.H. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128
E: beheerder@pglandsmeer.nl

PREDIKANT

mw.ds. T.H.M. Allewijn, Gruttolaantje 2
1121 CH Landsmeer, T: 4822490
E: ds.herriane.allewijn@pglandsmeer.nl
Vrije dagen: maandag en woensdag

PRESES

Vacant

SCRIBA

Dhr. T, van Zanten, Radboud 11,
1121 HS Landsmeer, T: 4826128
E: scriba@pglandsmeer.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Secretariaat: mw. N. Lebbing-de Vries,
Kadoelenweg 156, 1035 NL Amsterdam
E: cvk@pglandsmeer.nl
Financiële bijdragen Protestantse gemeente
Landsmeer: NL86 RABO 0334401739

COLLECTEBONNEN & OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

Penningmeester CvK: Dhr. H. Klaasen,
Schoolstraat 16, 1127 PZ Den IJp, T: 4824166
E: penningmeester@pglandsmeer.nl.
Bestellen collectebonnen 40 per vel van € 20,-,
€ 40,- en € 80,-: NL86 RABO 03344 01739

DIACONIE

Secretariaat: mw. J.M. Trenning-Ledegang,
Roerdompstraat 18, 1121 NB Landsmeer
T: 4824112. E: diaconie@pglandsmeer.nl
Financiële bijdragen Protestantse diaconie:
NL73 RABO 0334 4339 83

OECUMENISCH BERAAD

Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen
Robinsonhaven 20, 1121 DJ Landsmeer
Financiële bijdragen Oecumenisch Beraad:
NL84 RABO 0334 4264 13

AUTODIENST:

Gera Knibbe, T: 4822478

KERKELIJK BUREAU

mw. J.H. van Zanten-Disseldorp, Radboud 11,
1121 HS Landsmeer, T: 4826128
E: kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl

De volgende wegwijzer verschijnt op 7 oktober!
Kopij inleveren uiterlijk **maandag 25 september 18.00 uur**, E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus bij één van de redactieleden.
In november verschijnt De Wegwijzer op de 4e°.