

De Wegwijzer

Informatieblad van de Protestantse gemeente Landsmeer, Kadoelen, Den IJp en Purmerland
29e jaargang, nr. 3, maart 2017

Protestantse Kerk



OM TE BEGINNEN . . .

OM TE BEGINNEN

- De maand maart in 2017 luidt een aantal weken van bezinning in. Deze weken worden gekleurd door de tijd die aan Pasen voorafgaat. In de kerk zie je dat aan de kleur paars, die terugkomt op allerlei plaatsen. Het is een kleur, die uitnodigt tot inkeer, tot wat meer naar binnen gericht zijn...

In de christelijke traditie zie je die kleur paars in de weken voor Kerst en in de weken voor Pasen.

Het is een kleur, die ook in een tijd van rouw te zien is... Eveneens een periode, waarin het niet vreemd is om meer naar binnen gekeerd te zijn.

De weken voor Pasen zijn al in de vroege christelijke gemeente de weken waarin leerlingen worden voorbereid op hun belijdenis en doop. Vanouds was de paasnacht hét moment om te zeggen dat je bij de christelijke gemeente wilde horen. Als we nu in de Paasnachtviering bij elkaar komen, is daar ook altijd een moment om terug te denken aan je eigen doop en wat dat betekent voor jezelf in deze dagen... De Paasnacht is één van de meest intieme vieringen in het jaar. Daar bij elkaar zijn en vieren, dat het Licht alle duisternis overwint...

En dat juist na dagen, waarin het omgekeerde het geval lijkt te zijn.

Deze weken zijn de weken, waarin we Jezus volgen op zijn weg naar Jeruzalem. Waarin we ook zijn leerlingen volgen, in hoe zij leerling zijn... Daar is Johannes, de leerling die Jezus liefhad. Daar is Petrus, die tot zijn grote schrik moet erkennen dat het veel moeilijker is dan hij dacht om openlijk leerling van Jezus te zijn... Daar is Jacobus, die in slaap viel, toen Jezus verlangde naar gezelschap... Daar zijn Martha en Maria, die voor Jezus klaar staan, maar het zo moeilijk vinden om hem te laten gaan... Daar is Maria, de moeder van Jezus..., hoeveel is er niet over haar te zeggen? Daar is die andere Maria, die veel meer zag, dan anderen... Daar is Judas..., wie was hij eigenlijk?

Zo velen om Jezus heen. En dan hebben we het nog niet over zijn tegenstanders...

Waar staat Jezus voor? Wat heeft hij willen voorleven? Wat heeft hij willen doorgeven? Alle leerlingen geven ons daarop hun eigen visie, hun eigen antwoorden.

In de weken van dit jaar volgen we vooral Judas. Rondom hem is een musical geschreven die twee weken voor Pasen te zien en te horen is.

Wie zich verdiept in die leerlingen, in de keuzes waar ze voor kwamen te staan, in de weg die zij gingen in de voetsporen van Jezus, kan veel ontdekken, ook over eigen keuzes, de koers die je vaart...

Met het oog op de verkiezingen ligt daar een uitdaging: waar ga je voor? Waar sta je voor? En hoe kun je vanuit die christelijke traditie een richting vinden? Waar je uitkomt, dat kan verschillend zijn, maar het is mooi, dat je elkaar op iets kunt aanspreken en samen wellicht verder kunt komen...

Ds. Herrienne Allewijn

INHOUDSOPGAVE

Om te beginnen	1
Bij de kerkdiensten	2
Meeleven	3
Activiteiten	4
Ingezonden	6
Diaconie en Financiën	8
Kerkenraad	10
Agenda	10
Wijkindeling	11
Agenda kerkdiensten	12
Colofon	12



BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND MAART

**Zondag 5 maart, Invocabit,
(uit psalm 91: Roept hij mij aan, ik antwoord)
Eerste zondag in de 40-dagentijd
Kleur: paars
Jesaja 58, 1-9
Matteüs 4, 1-11**

Dienst van Schrift en Tafel

- Een mens te zijn op aarde, wat is dat? Jezus verkent wat dat is. Hij wordt de woestijn ingedreven en komt daar tegen wat mensen, vroeg of laat, in hun leven tegenkomen: de eenzaamheid, de vragen, de verzoeken..., maar net zo goed de schoonheid van het bestaan, de stilte, de rust, het vinden van jezelf en de ontdekking wat jouw weg op deze aarde is...
Juist vandaag, aan het begin van de 40 dagen voor Pasen, vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. Het brood, de wijn, als een bemoediging om op weg te gaan naar Pasen...(H.A.)

17.00 uur VESPERS, OF AVONDGEBED

In de veertig dagen voor Pasen, elke zondag vanaf 5 maart in Het Kruispunt, om 17.00 uur

- Vanaf de eerste zondag van de veertigdagentijd is er gelegenheid om je voor te bereiden op Pasen in de avondgebeden die in Het Kruispunt worden gehouden. Een moment van bezinning, van stilte, lezing, gebed, muziek... Een vesper hoort tot een van de oudste vormen van een avondgebed.
In de kloosters was en is, er elke dag een vesper....
De vorm van een vesper nodigt ertoe uit om, juist in de dagen naar Pasen toe, rust in te bouwen. Een moment om je te onttrekken aan de drukte van alledag. Een half uur samen zijn in een kleine kring, rondom een mooie bloemschikking, met een brandende kaars in het zicht...
De vespers worden voorbereid door: Saskia Mulder, Ank de Cleen, Martelly Krielen, Petra van der Zee, Ronald de Jongh, Jan en Cora Rijswijk, Aad Naves en Petra Tasseron
Van harte uitgenodigd!

**Zondag 12 maart, Reminiscere: denk aan uw barmhartigheid, psalm 25, 6
Tweede zondag in de 40-dagentijd**

**Kleur: paars
Exodus 24, 12-18
Matteüs 15, 21-28**

- Dit verhaal gaat niet alleen over Jezus. Het gaat ook over een vrouw. Zij laat zich niet uit het veld slaan door Jezus' opmerking dat je het brood van de kinderen niet aan de honden geeft. Want de honden eten de kruimels die onder de tafel vallen. Zo heeft ook zij aan een klein kruimeltje genoeg.

17.00 uur Vesper

**Zondag 19 maart, Oculi: ogen...
Ik houd mijn ogen gericht op de hemel, psalm 25
Derde zondag in de 40-dagentijd**

**Kleur: paars
Exodus 34, 1-10
Lucas 11, 14-28**

- 'Ik houd mijn ogen gericht op de Heer', zo staat er in Psalm 25. Een mens kan in benauwde en angstige situaties terecht komen. Dat geldt ook voor de mens, die Jezus bevrijdt van de machten die hem

gevangen houden, en die hem verhinderen te kunnen leven. Soms kun je werkelijk in de greep zijn van machten en krachten..., ze snoeren je letterlijk de mond...

Het verhaal van vanmorgen plaatst ons op een bepaalde manier voor raadsels. Het gaat over kwade machten en die krijgen een naam. Een naam, die voor ons niet meer zo herkenbaar is.

Maar de kracht van kwade machten is iets wat we wel herkennen....(H.A.)

17.00 uur Vesper

**Zondag 26 maart, Laetare...,
Wees blij!, naar Jesaja 66, 10
Vierde zondag in de 40-dagentijd**

**Kleur: paars/rozerood
Zacharia 8, 19-23
Johannes 6, 1-15**

- Vandaag gaat het over vertrouwen. Vertrouwen dat er genoeg is, dat je maar je hand hoeft op te houden en dat je dan ontvangt. 'Geef ons heden ons dagelijks brood', dat gebed wordt in dit verhaal gehoord.

17.00 uur Vesper

**Zondag 2 april, Judica...
Doe mij recht! uit Psalm 43
Vijfde zondag van de 40-dagentijd**

**Kleur: paars
Exodus 14, 15-27a
Johannes 8, 46-59**

- Wie is hij toch, deze Jezus? Die vraag komt wel bij je op als je de woorden van vandaag hoort klinken. de taal is raadselachtig. En juist dat blijkt agressie op te roepen. Er worden woorden uitgewisseld, maar de een verstaat de ander niet. Jezus wil vertellen dat de dood niet het laatste woord zal hebben. Maar zijn tegenstanders vinden in deze woorden het zoveelste bewijs dat Jezus niet deugt...(H.A.)

17.00 uur Vesper



LIED VAN DE WEEK

- 5 maart lied 898
12 maart lied 941
19 maart lied 17
26 maart lied 176
2 april lied 485

Ds. Herrienne Allewijn

MEELEVEN

MEELEVEN

- De rubriek Meeleven is alleen te lezen in de papieren versie van De Wegwijzer.

De Redactie

**Wilt u dat de redactie een officieel bericht van een familiegebeuren plaatst (trouwen, geboorte, etc.)?
Lever dit dan in bij een van de redactieleden. .**

ACTIVITEITEN IN EN ROND DE GEMEENTE

UIT HET GRUTTOLAANTJE

- Op het moment dat ik dit schrijf mogen we af en toe een dag proeven van de lente. En dat is aange-naam: wat hogere temperaturen, wat zon... De voorbereidingen voor de musical Judas beginnen steeds meer hun vruchten af te werpen. Iedere zondagavond wordt er gerepeteerd om op 31 maart en 1 april klaar te zijn voor de uitvoering. Er wordt volop gezongen, de rollen worden ingestudeerd, de regie, in handen van Michiel Slik en Gera Knibbe, wordt strak gevoerd. Podium, kleding, techniek, communicatie, kaartverkoop, sponsoring..., er komt heel wat bij kijken. En het is geweldig hoe zoveel mensen zich inzetten om van de uitvoering een succes te maken.

In het kader van 500 jaar reformatie is de film 'Storm' uitgekomen. Zaterdag 11 februari waren we met een groep van 30 gemeenteleden vanaf 9 jaar in bioscoop Eye om daar de film te bekijken. Het was wel een mooie belevenis, dat de kleine bioscoopzaal voor het grootste deel was gevuld met bekenden. Het bleek een film, die velen heeft aangesproken. Dus wie nog gelegenheid heeft..., de film draait nog. De film is doorverkocht naar Duitsland. Dus ook daar kan hij bekeken worden...

De 40-dagentijd breekt aan. De 40-dagenkalender is samengesteld door leden vanuit de verschillende kerken van Landsmeer. Voor iedere dag naar Pasen toe is er een tekst, een gebed, een lied... Dankzij de heer Georg Kellersmann is het een mooi geheel geworden. Hartelijk dank!

Met de jongeren van OK12+ is het spel 'Sirkelslag' gespeeld. Met twee teams is er hard gewerkt en zijn er bijzondere resultaten behaald. Zo zijn er twee dozen met inhoud naar de voedselbank gegaan. De inhoud werd binnen een half uur opgehaald bij mensen, die daar niet op voorbereid waren..., een groepje rende naar de Jumbo en kwam met een tas vol terug. Het spel werd tegelijkertijd door verschillende teams in heel Nederland gespeeld. Landsmeer eindigde ergens middenin, wat het eindresultaat betreft. En de teams hebben prima samengewerkt.

Op donderdag 16 februari mocht ik voorgaan in een viering in het Jaap van Praaghuis. Er waren ongeveer 30 mensen bij elkaar om de viering mee te maken. Onder hen ook (oud-)Landsmeeders. De 'Keern' bewoners hebben hun eigen vleugel naast het Jaap van Praaghuis.

Ook heb ik kennis gemaakt met geestelijk verzorger Marianne IJspeert. Zij is voor 3 uur aangesteld om o.a. bewoners van de Keern te ondersteunen.

Blij zijn we dat we Hanny de Jong mogen begroeten in ons pastorale team!

En de brieven voor kerkbalans zijn weer rondgebracht. Het is een moment om stil te staan bij onze gemeente en wat daar allemaal gebeurt. Dat is dankzij de inzet van velen en de bijdrage van velen. En, om het met de woorden van de voorzitter van de kerkrentmeesters te zeggen: daar mogen we best wel trots op zijn!

Maart 2017... we mogen naar de stembus. Niet gemakkelijk om te bepalen wat je gaat stemmen misschien. Maar dat we mogen stemmen is een groot goed...
Wijsheid gewenst bij het maken van een keuze.

Bezinning in de komende weken naar Pasen toe... en voor wie deze weken een andere 'kleur' geven door bijvoorbeeld soberder te leven, dat het iets mag brengen om straks met Pasen het leven voluit te kunnen beamen.

Hartelijke groet,

Ds. Herianne Allewijn

HOOR 'S EVEN

- In de maand maart komen we met alle groepen afzonderlijk nog twee maal bij elkaar.
Hoor 's even 1, oudste groep: **dinsdag 7 maart en dinsdag 21 maart**
Hoor 's even 2, groep klas 3/4 middelbare school: **donderdag 2 maart en donderdag 16 maart**
Hoor 's even 3, groep klas 1/2 middelbare school: **woensdag 8 maart en woensdag 22 maart**
We sluiten dit jaar af met de Paasnachtdienst op zaterdag 15 april.

40 DAGEN KALENDER

- De 40 dagen kalender is klaar. Leden van de drie kerken hebben weer mooie Bijbelteksten, gedichten en liederen aangeleverd.

De heer Georg Kellersmann heeft het boekje samengesteld. Door er prachtige plaatjes bij te zetten, is het een mooi leesbaar geheel geworden. Om elke dag te lezen v.a. 1 maart, t/m 16 april.

Het boekje is in de kerken te koop voor € 1,—. Ook te bestellen via telefoon of email. Ik zorg dan dat u de 40 dagenkalender in uw bezit krijgt.

Met vriendelijke groet,

Corry Stellema, Penningmeester Oecumenisch Beraad.

E: stellema@planet.nl, T: 020-3378400



SOBERE MAALTIJD

- In de 40-dagentijd willen we denken aan allen in de wereld die honger lijden. In de 40-dagentijd organiseert het ouderlingenberaad daarvoor een sobere maaltijd op **23 maart**. Inloop vanaf 17.30 uur. Aanvang maaltijd 18.00 uur.

Inschrijven kan op het bord in de Voorhof, via email of telefonisch.

Iedereen is van harte welkom.

Marianne de Vries

mariannedevriesdegier@hotmail.com 020-4823491

MUSICAL JUDAS, KOMT U KIJKEN?

- 31 maart en 1 april om 20.00 uur in Het Kruispunt. U krijgt een bijzondere avond. (2 april komt te vervallen)

Waar gaat over?

Moeder Hanna is blij met haar pasgeboren baby die ze Judas heeft genoemd, toen was dat nog een heel gewone naam. In 2017 noemt niemand zijn kind nog Judas, Hanna vond het voor haar baby een prachtige naam.

Judas werd groot, en zijn moeder heeft er veel energie in gestoken om hem te volgen. Want waarom ging hij weg? Hij volgde zijn hart en werd een aanhanger van Johannes de Doper, later van Jezus. Hanna heeft enorm haar best gedaan om te begrijpen wat haar zoon in Jezus zag.

Zoekt u in de musical samen met Hanna waarom Jezus zo bijzonder is?

Jezus vertelt over het Koninkrijk van God, over het belang om elkaar te helpen, over de leefregels die voor alle mensen gelden. Hanna: "Judas was fanatiek volgeling van Jezus. Misschien wel té fanatiek. Het heeft hem zijn leven gekost. Dat wens ik geen enkele ouder toe. Om je kind te overleven. Ik heb veel verdriet om Judas, maar ik ben bovenal trots dat ik zijn moeder ben."

De voorbereidingen

Iedere zondagavond is het een drukte van belang in Het Kruispunt. Zeker 70 mensen zijn in de weer. Spelers oefenen onder de regie van Michiel Slik en Gera Knibbe, achter de schermen wordt gewerkt aan de techniek.

Een groot aandeel heeft het projectkoor onder leiding van Pieter Jan Aartsen. De koorpartijen zijn behoorlijk ambitieus. In de muziek zitten nogal wat dissonanten, die de moeilijke afloop van het leven van Judas laten zien.

Want een gemakkelijk verhaal, dat hoeft u dit keer niet te verwachten. Wel een heel mooi en intrigerend levensverhaal van Judas.

Komt u kijken naar de musical?

31 maart en 1 april, 20 uur in Het Kruispunt.

Protestante Gemeente Landsmeer

MUSICAL
OP ZOEK NAAR
JUDAS

31 maart & 1 april
Aanvang 20:00 uur / zaal open 19:30 uur
Het Kruispunt / Calkoenstraat 12A

Voorverkoop € 10,-
aan de zaal € 12,-
t/m 11 jaar € 5,-
(prijs inclusief consumptie in de pauze)

Kaarten: judas@pglandsmeer.nl
020-482 5381 / 020-482 4733
t Winkeltje / Dorpsstraat 53A

Ellen de Pauw

wij werken mee aan de musical Judas



INGEZONDEN

INTERNATIONALE VROUWENDAG 2017

➤ Op 8 maart 1908 vond in Chicago de eerste staking door vrouwen plaats. De textielarbeidsters demonstreerden tegen de 12-urige werkdag, lage lonen en slechte werkomstandigheden. De staking wordt beroemd door de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: 'Brood en rozen' en was het prille begin van de strijd voor vrouwenemancipatie en tegen vrouwendiscriminatie. In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat 8 maart definitief tot datum van de Internationale Vrouwendag, met ook aandacht voor economische zelfstandigheid en seksueel geweld.

Overal ter wereld vieren vrouwen uit verschillende culturen deze dag samen in onderlinge verbondenheid. In Nepal en India gaan vrouwen in grote colonnes de straat op met dezelfde kleur kleren aan. Hun oproep luidt: "Iedereen heeft recht op onderwijs, meisjes en jongens, ook arme kinderen en vrouwen". Zo staat op de muur van meerdere scholen in arme berggebieden van Nepal: "Whenn the mother is educated, the whole familie is educated". (Wanneer de moeder zich ontwikkelt, ontwikkeld de hele familie zich) Toen rond 2000 de Millenniumdoelen werden vastgesteld, was het tweede doel: 'Het bereiken van een universele basiseducatie - in 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes, volledig basisonderwijs.' Dat is niet gelukt. Maar daardoor was het wel makkelijker financiële steun voor scholenbouw te krijgen, waardoor meer kinderen basisonderwijs volgen.

Vrouwendag heeft ook dit jaar in Nederland kleurrijke accenten nu ook groepen mensen uit radicale Oosterse culturen in Nederland verblijven. De omgangsregels naar meisjes en vrouwen zijn opnieuw actueel. Want in Nederland is het dragen van open en korte kleding volledig geaccepteerd. Dit kan en mag geen reden zijn om meisjes en vrouwen te belagen en onzedelijk te betasten.

Verkrachting is hier strafbaar! Eigenlijk roept Vrouwendag op om in onze samenleving duidelijk aan de nieuwkomers te vertellen dat open en korte vrouwenkleding geen uitnodiging is voor betasting en seks. En dat lesbiennes, homo's en hetero's onbepaald kunnen leven en relaties aangaan. Zij die dat willen kunnen ook trouwen. Dus ook het belagen van lesbiennes en homo's is strafbaar! Laat over beide kwesties vanuit de politiek en politiek geen enkel misverstand bestaan.

Tijdens kleurrijke vrouwenfeesten zal ook dit jaar op of rond 8 maart de Internationale Vrouwendag worden gevierd vanuit verbondenheid met vrouwen en meisjes wereld wijd. Volop zal worden gedanst op muziek uit o.a. Egypte, Turkije, Nederland, Syrië en Marokko. In grote cirkels kunnen we hand in hand elkaars reidansen leren en ook het westerse duo dansen. Er is dan een goede beleving van eenheid tussen de vrouwen, zo verschillend als ze gekleed zijn, ook samen met lesbiennes. Al deze inwonsters van Nederland merken dat in onze democratie de verschillen er mogen zijn, er bij horen, wederzijds worden gerespecteerd en samen een kleurrijk geheel vormen.

*Corry Nicolay,
PKN predikant Kleurrijke Communicatie*

Thuis

*De straat
waarin ik woon
heeft elke dag
dezelfde ramen
heeft elke dag
dezelfde deuren*

*het huis
waarin ik woon
laat elke dag
de rust
aan mij gebeuren*

*constante
grondakkoorden
zonder woorden
harmonie
in dagen
vol bedrijf*

Oeke Kruythof

Twee maanden geleden was het Kerst 2016 en in de kerken werd weer uit Lucas gelezen over 'goed nieuws dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen'. Het goede nieuws komt in de gestalte van een hulpeloos kind, waarvoor eigenlijk geen plaats is. Toen st. Franciscus in 1223 een levende Kerststal liet maken, wilde hij duidelijk maken dat God in het gewone leven, bij de armen te vinden is. De paus die zich nadrukkelijk door hem laat inspireren schreef vier jaar geleden 'Een boodschap van vreugde'. In zijn omgang met vluchtelingen en gemarginaliseerden is hij ontwapenend. Voor zo'n kerk hoeft je niet bang te zijn! 'Terug naar de basis', hoor ik momenteel. Niet langer 'volkskerk' willen zijn, weg met vergaderstructuren en te grote kerkgebouwen. Het lijkt mij niet alleen verstandig, maar ook onvermijdelijk. Als het maar niet betekent dat we ons vroom uit de wereld terug trekken. Terug naar de basis: zó mens zijn dat anderen er blij van worden. Zo leven dat het niemand kan ontgaan waar je vóór bent. In de kerk en erbuiten.

Rob van Essen (Red@ctieService)

'POLITICI MISBRUIKEN CHRISTELIJKE CULTUUR'

- Politici moeten ophouden om de christelijke cultuur in te zetten voor hun eigen gewin.

Dat schrijven zo'n 25 prominente christenen in een petitie. Onder hen bisschop De Korte en voorzitter Van den Broeke van de Protestantse Kerk in Nederland. De schrijvers noemen geen namen van politici, maar ze richten zich waarschijnlijk op de groeiende groep politici, met name ter rechterzijde, die roepen dat de christelijke traditie in Nederland in gevaar is.

"Een kerk is geen politieke partij", staat in de petitie. "Wij passen ervoor om ingezet te worden voor holle campagneretoriek, om als stemvee te worden opgetrommeld, om de symbolische stok te zijn waarmee anderen worden weggeslagen. "Dat druist recht tegen het hart van het christendom in, dat wereldwijd open is, grenzeloos barmhartig en lokale politieke beslommingen ver overstijgt." Ze wijzen er ook op dat wie de Bergrede of andere woorden van Jezus leest en wil doorvoeren als politiek program, "al snel gillend wegloopt". "Wraak wordt ondergeschikt aan het toekeren van de andere wang. Vergeving moet tot in het oneindige worden herhaald. Als een ander iets van je eist, moet je niet weigeren maar juist het dubbele geven. Daar valt geen politiek op te bedrijven."

Christelijk geluid De petitie is een initiatief van theoloog Alain Verheij. In Trouw zegt hij dat hij zich stoort aan politici "die zo makkelijk roepen dat onze christelijke cultuur moet worden beschermd zonder dat ze dat verder concreet maken. Het stoort me ook dat die politici nou niet bepaald bekend staan vanwege hun christelijke geluid."

De ondertekenaars zijn wel blij met de hernieuwde belangstelling voor het christendom en roepen op om kinderen weer te leren over "de dwarse idealist Jezus Christus"

Bron: NOS

EEN BOODSCHAP VAN VREUGDE

Tijdens de naoorlogse jaren bruiste het van initiatieven om mensen voor het geloof en kerk te winnen. 'Jeugd en evangelie' ging de straat op, in theater Carré (!) werden 'Open deur' diensten gehouden. Op 'Kerk en Wereld' kon je tot 'Wika' (Werker in kerkelijke arbeid) opgeleid worden. Mensen die de kloof tussen kerk en wereld moesten overbruggen. Tegelijk maakten ouders en dominees zich zorgen dat de jeugd 'verwereldlijkte' en waar- schuwde de gereformeerde synode tegen bioscoopbezoek en dansen. Nieuwe gelovigen waren hartelijk welkom, maar dan wel: 'ga met ons en doe als wij'. Niet alleen met film en dans moest je oppassen, je moest ook de juiste bladen lezen en op zondag niet voetballen. Dat is jaren geleden, maar de aandelen van kerk en geloof zijn sindsdien alleen maar verder in waarde gedaald.

Het gezag van dominee en pastoor verdampte. Via radio en TV kwam de wereld de gezinnen binnen en de eerste gastarbeiders meldden zich. De Oost-West tegenstelling zaait angst en de kerken spreken zich uit tegen de kernbepapening. Duizenden demonstreren in Amsterdam en Den Haag. De kerken toonden zich solidair met de zorgen en angsten in de samenleving, maar dat leverde weinig bondgenoten op voor het visioen van een wereld van vrede en recht.

Het was ook een tijd waar gelovigen binnen de kerken diep verdeeld raakten. Een klimaat van polarisatie dat weinig missionaire uitstraling had. Wel of geen politiek in de kerk! Bevrijd van een van boven af opgelegde moraal dient zich dan de vraag aan: waar staan we samen voor? Bewaren of vernieuwen, bidden of actie voeren? Buiten de kerken bloeiden toen allerlei vormen van spiritualiteit en rituelen op, kerken krompen en de school op de hoek werd moskee. 'Straks nemen de Moslims de wijk over', heb ik menigmaal gehoord. En nu horen we onbeschaamd bepleiten de grenzen voor Moslims te sluiten. Omgekeerd signaleerde ik angst bij onze 'nieuwe Nederlanders'. Waren we er soms op uit hen te bekeren?

StemWijzer.nl

BIJ DE COLLECTEN

05 maart: 40dagentijd, kinderen en jongeren in de Glind

- Over zes weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en moeilijke omstandigheden. Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van liefhebben.



In Jeugdorp De Glind is het geven van liefde dé basis. Hier maakt de Rudolphstichting het mogelijk dat kinderen en jongeren liefdevol worden opgevangen omdat thuis wonen niet meer kan. Samen met hun dappere en sterke gezinshuisouders wonen zij in een eigen woning in het jeugdorp. In het dorp zijn ook sport- en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo hebben de kinderen en jongeren een liefdevol thuis in een veilige en inspirerende leef- en leeromgeving. Kerk in Actie steunt het werk van De Glind voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen van harte.

12 maart: 40dagentijd, Voorjaarszending

- Over vijf weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en moeilijke omstandigheden. Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van accepteren. In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Red Paz, partner van Kerk in Actie, geeft cursussen aan mensen om te zoeken naar vreedzame oplossingen voor conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken. Tijdens de diverse cursussen speelt de Bijbel een belangrijke rol. Dankzij de cursussen zijn de mensen in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Voor € 94,- kan iemand een training conflict oplossen volgen. Vandaag vragen wij uw steun voor mannen en vrouwen in Guatemala die zich inzetten voor een vreedzame samenleving.

19 maart: 40dagentijd, Steun ouderen in Moldavië

- Over vier weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdens-

weg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en moeilijke omstandigheden. Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van overdenken. Ouderen in Moldavië hebben het vaak heel zwaar. Ze hebben veel meegemaakt. Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen. En ontvangen maar een klein pensioen, waarvan zij hun maandelijkse lasten vaak niet kunnen betalen. Bovendien leven velen van hen in een sociaal isolement. Voor ouderen in de dorpen Tintari en Bulboaca heeft Kerk in Actie partner Bethania een dagcentrum ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om elkaar te ontmoeten, voor een maaltijd, zorg of een warme douche. Zo hebben zij óók een warme en fijne plek waar ze tot rust kunnen komen. Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor onder andere ouderen in Moldavië, zodat zij de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Voor € 36,- kunnen 10 ouderen een maand dagelijks naar het dagcentrum en krijgen zij thuis een warme maaltijd.

26 maart: 40dagentijd, Steun mensen in de knel

- Over drie weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en moeilijke omstandigheden. Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van delen. Vandaag vragen wij uw aandacht voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal centrum voor mensen in de knel. Verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen kunnen hier terecht voor tijdelijke opvang. Mensen ontmoeten elkaar, schuiven aan voor een maaltijd en maken gebruik van het spreekuur van de predikant, arts of maatschappelijk werker. Doel van de Pauluskerk is om mensen in de knel via praktische handvatten nieuw perspectief te bieden en hen te helpen weer mee te draaien in de maatschappij. Kerk in Actie steunt het werk van de Pauluskerk van harte. Zodat mensen in de knel een dak boven hun hoofd hebben en kunnen bouwen aan hun toekomst. Voor € 7,- krijgt één persoon één week dagelijks een maaltijd in de Pauluskerk.

02 april: 40dagentijd, Steun jongeren in Z.-Afrika

- Over twee weken is het Pasen. Op weg hiernaartoe staan we erbij stil bij hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken wij aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijke en moeilijke omstandigheden. Vandaag staat de 40dagentijd in het teken van bevestigen. De jongeren in Vrygrond, een arme gemeenschap bij Kaapstad in Zuid-Afrika, ontvangen vaak een compliment om wat ze doen en wie ze zijn, ondanks de moeilijke situaties waarin zij opgroeien. In Vrygrond zijn criminaliteit, misbruik en bendes aan de orde van de dag. De werkloosheid is er hoog. De Sozo Foundation, partner van Kerk in Actie, stimuleert jongeren in hun ontwikkeling door het geven van (vak) trainingen, workshops en door het aanbieden van stageplaatsen. Sozo biedt jongeren een veilige en inspirerende basis om hun

droom te realiseren in een toekomst zonder armoede waar ze het beste uit zichzelf kunnen halen.



De Kerk in Actie collecte van vandaag is bestemd voor o.a. deze jongeren in Zuid-Afrika, zodat zij hun dromen kunnen realiseren. Voor € 100,- volgt een jongere een beroepsopleiding om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Namens de diaconie, Hannie

VIERING 'OP WEG NAAR PASEN'

- De Diaconie nodigt u van harte uit om de 'Op weg naar Pasen viering', met ons mee te beleven. De viering wordt georganiseerd door de Diaconie en vindt plaats op **dinsdag 11 april** a.s., aanvang 10.30 uur.

KERKENRAAD

UIT DE KERKENRAAD

- Afgelopen maand is er geen kerkenraadsvergadering geweest, maar natuurlijk gebeurt er wel het een en ander. Zo wordt komende week de advertentie voor de Jeugdwerker (12 uur per week) geplaatst en verwachten we half maart de eerste gesprekken met de sollicitanten te hebben. Begin april zou de Jeugdwerker dan al kunnen beginnen. Onze advertentie wordt gelijk geplaatst met die van Purmerend, zodat het eventueel een combinatiefunctie kan worden.

Cora Rijswijk is toetreden als redactielid van de Wegwijzer en Hannie Trenning is hiermee gestopt. Allereerst willen we Cora van harte welkom heten en haar veel succes toewensen met haar nieuwe taak. Hannie blijft gewoon nog heel veel doen. Zij houdt zich bezig met het rooster van de ambtsdragers, de planning van de (gast) dominees, zij maakt de liturgiebriefjes en is nog steeds diaken en ook lid van de kerkenraad (en waarschijnlijk ben ik dan nog iets vergeten). Kortom er blijft nog meer dan genoeg over. Hannie, wij willen je hierbij bedanken voor al het werk en geduld om de Wegwijzer te vullen en mooi te maken.

Hanny de Jong is afgelopen maand gestart als pastoraal medewerker in wijk 3. Hierdoor krijgt de pastorale groep na een lange tijd weer wat uitbreiding. Het pastorale werk wordt steeds belangrijker. Ook

Na een kopje koffie/thee beginnen we met het liturgische gedeelte, welke verzorgd wordt door Ds. Herriane Allewijn, Anje Rietberg en de diaconen, daarna zal er een gezellig samenzijn zijn. We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke broodmaaltijd. In verband met de boodschappen willen we graag dat u zich opgeeft. Dit kan bij Hannie Trenning, T: 4824112 of vanaf 19 maart op het bord in de hal. Opgeven kan tot woensdag 5 april.

COLLECTEOPBRENGST DIACONIE

➤ 06-11: Najaarszendingsweek		
Columbia		€ 153,75
Aangevuld tot	€ 200,00	
20-11: Moldavie		€ 167,81
Aangevuld tot	€ 200,00	
27-11: Missionair werk en kerkgroei		€ 148,48
Aangevuld tot	€ 200,00	
04-12: PKN Pastoraat	...	€ 150,67
Aangevuld tot	€ 200,00	
11-12: Kia Oekraïne		€ 117,00
Aangevuld tot	€ 200,00	
18-12: Kia Wereldhuis		€ 145,10
Aangevuld tot	€ 200,00	
25/26-12: Kinderen in de knel Pakistan		€ 588,46
Aangevuld tot	€ 1.000,00	
31-12: Eigen diaconie		€ 99,55
1/8-01: Vluchtelingenwerk Landsmeer		€ 265,64
Aangevuld tot	€ 2.000,00	
15-01: PKN Oecumene		€ 96,80
Aangevuld tot	€ 200,00	
29-01: Missionair werk en kerkgroei		€ 89,65
Aangevuld tot	€ 200,00	

Kees de Gooijer

onze leden worden wat ouder en willen graag op zijn tijd een bezoekje. Dat kan alleen als we daar met z'n allen de schouders onderzetten. Hanny, hartelijk welkom in de pastorale groep en veel succes.

Iedereen binnen onze gemeente is momenteel bezig met de Musical "Op zoek naar Judas". Ook op de website en de facebook pagina is hier extra aandacht voor. Op de website kunt u meepraten (schrijven), vragen stellen over het verhaal achter Judas. Herriane zal dit aanvullen met stukjes die tijdens de Bijbelstudie op tafel komen, zodat we ook de achtergronden van het Evangelie van Judas leren kennen (www.pglandsmeer.nl/judas). Komende weken zal ik dit ook laten zien in de kerk en als iemand vragen heeft, dan kan dat altijd even tijdens de koffie.

Teun van Zanten

ACTIE KERKBALANS 2017 – MIJN KERK VERBINDT!

- We leven in interessante tijden. Op vele plekken in de wereld zijn heilige huisjes omver geworpen, komen nieuwe mensen aan de macht en zijn normen en waarden op zoek naar een nieuwe meetlat. Middenin deze wereld staat onze kerk. Onze Protestantse Gemeente Landsmeer.

Al vele jaren wordt in onze kerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, gerouwd en getrouwd. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom voelen! Een plek waar veel mensen licht, troost en saamhorigheid zoeken en vinden in de verschillende vieringen en bijeenkomsten. Een plaats in het dorp waar u door woord, beeld, geluid en ontmoeting geïnspireerd kunt raken, waar u verbonden wordt met uw omgeving en uw naaste. Waar ook in het afgelopen jaar bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, waar we openstonden voor vluchtelingen en oprecht kerk naar buiten waren.

Ik ben er trots op om onderdeel te zijn van deze kerk, die actief op zoek gaat naar haar plaats in de samenleving en omziet naar de ander.

Barbara Baarsma (econoom, lid van de Sociaal economische raad) hield in 'de Wereld Draait Door' op donderdag 16 februari jl. een vurig pleidooi voor de ongelijke aandacht tussen alles wat goed gaat en alles wat beter kan. Soms lijken we alleen nog maar de zaken te willen zien die niet goed gaan en verliezen we het zicht op alles wat al goed is.

Laten ook wij blijven kijken naar de vele goede dingen die we als kerk hebben gedaan en die we met elkaar nog gaan doen.

Het thema van de actie Kerkbalans is mede daarom dit jaar 'Mijn kerk verbindt'.



De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van de leden. Daarom ontvangt u ook dit jaar een brief voor de actie Kerkbalans.

De bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk.

Mede dankzij de trouwe bijdragen van u allemaal hebben we samen veel tot stand kunnen brengen.

Om ook in het komende jaar onze plannen te kunnen realiseren, hebben we uw steun hard nodig. De kerk heeft onder andere geld nodig voor pastoraal werk: aandacht en zorg voor mensen in nood, dichtbij en ver(der) weg. Daarnaast vergt ook het kerkgebouw onderhoud om aan de eisen van deze tijd te blijven voldoen en willen we verder investeren om de kerk onder de aandacht te blijven brengen van jong en oud.

Dit jaar maken we geld vrij voor het inhuren van een jeugdwerker, die zich speciaal zal richten op de groep jongeren vanaf 12 jaar.

Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te blijven heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Ik hoop van harte op uw logistieke medewerking en uw geldelijke steun!

Eric Knibbe

Voorzitter College van Kerkrentmeesters

E: e.b.knibbe@kpnplanet.nl, T: 06-11748015

VAN DE REDACTIE

➤ U heeft nu de eerste door mij (met raad en daad van Nel Bakker) gemaakte Wegwijzer voor u. Ik vind het best wel spannend om te doen maar ook heel leuk. Er moet hard gewerkt worden de laatste week om alles op tijd bij de drukker te krijgen. Te hard naar mijn idee, want heel veel kopij komt binnen op de uiterste inleverdatum en soms nog later terwijl het vaak kopij betreft wat al eerder aangeleverd had kunnen worden.

Voor een beginnening zoals ik (en vast niet alleen voor mij) zou het fijn zijn om al eerder te kunnen starten. Daarom een verzoek aan u, wacht niet te lang met het leveren van kopij. U maakt het mij daarmee wat makkelijker.

Met vriendelijke groet,

Cora Rijswijk

AGENDA VAN DE MAAND

(m.u.v. de schoolvakanties) elke **donderdag** in de Voorhof:

- 15.00 uur Joebilo (kinderen met muziekinstrument)
- 17.00 uur Joebilo (kinderen zonder *muziekinstrument*)
- 18.00 uur Sunflowers (=besloten groep)
- 19.15 uur Extra bijles voor JUDAS koorleden. (dus geen oefening voor NLB)

Woensdag 1 maart	10.00 uur	Werkgroep Nieuwe burens / Het Kruispunt
	19.30 uur	Aswoensdag / de Schaapskooi
Donderdag 2 maart	19.30 uur	Oec. Beraad / Het Kruispunt
Vrijdag 3 maart	10.00 uur	Koffie met noten / Het Kruispunt
	20.00 uur	OK12+ / Het Kruispunt
<hr/>		
Dinsdag 7 maart	20.00 uur	Kerkenraad / Het Kruispunt
Woensdag 8 maart	16.30 uur	Hoor 's even 3 / Pastorie
Donderdag 9 maart	10.00 uur	Oecumenische Leeskring 'God is niet te vangen' / Het Kruispunt
		Avond over Christendom en Islam / Heiloo
Vrijdag 10 maart	10.00 uur	Leeskring Tomas Halik / Piet en Emma Gautier
<hr/>		
Maandag 13 maart	19.30 uur	Cursus ouderlingen/pastoraalwerkers / Het Kruispunt
Dinsdag 14 maart	20.00 uur	Bijbelkring Evangelie van Judas / Het Kruispunt

Woensdag 15 maart	10.00 uur	Koffieochtend / Het Kruispunt
Donderdag 16 maart	17.00 uur	Hoor 's even 2 / Pastorie
Vrijdag 17 maart	20.00 uur	OK 12+ / Het Kruispunt
Dinsdag 21 maart,	09.30 uur	Ouderlingenberaad / Petra Tasseron, Landsmeerderdijk 145
	17.00 uur	Hoor 's even 1 / Pastorie
Woensdag 22 maart	16.30 uur	Hoor 's even 3 / Het Kruispunt
Donderdag 23 maart	17.30 uur	Sobere maaltijd / Het Kruispunt
Zondag 26 maart	14.00 uur	Nieuwe Buren / Het Kruispunt
Dinsdag 28 maart	19.30 uur	Diaconie / Hannie Trenning
	20.00 uur	College van Kerkrentmeesters / Het Kruispunt
Woensdag 29 maart	17.00 uur	Samen eten, ja gezellig / Het Kruispunt
Donderdag 30 maart		General repetitie musical Judas
Vrijdag 31 maart	20.00 uur	MUSICAL JUDAS
Zaterdag 1 april	20.00 uur	MUSICAL JUDAS
Zondag 2 april		Afterparty musical /Het Kruispunt
Dinsdag 4 april	20.00 uur	Kerkenraad / Het Kruispunt

NB de Bijbelkring is verplaatst van 4 april naar 11 april



WIJKINDELING

Voorzitter Ouderlingenberaad: Marianne de Vries-de Gier, T: 020 4823491

Wijk 1a	Landsmeer ten noorden van de Raadhuisstraat, + Robinsonhaven
Pastoraal medewerker	Petra Tasseron, T: 020-6331457
Wijkmedewerkers	Coby Beenhakker, T: 020-4821258 Mieske Slik, T: 020-4824733
	alle adressen aan 'het Lint' (v.a. Noordeinde 147, Den Ijp en Purmerland)
Ouderling	Hannie Sijmons, T: 020-4825120
Wijkmedewerkers	vacant
	'Oude dorp' (tussen Van Beekstraat en Tormentilstraat tot aan de Gortesloot, Herculesweg, Hermessingel, Sportlaan en Kerkstraat)
Pastoraal medewerker	Joke Grevenstuk-Kemink, T: 020-4821181
Wijkmedewerkers	Cora Rijswijk, T: 020-4825381 Marian de Vries-Nugteren, T: 020-6314123
Wijk 3	Luijendijk
Pastoraal medewerkster	Hanny-de Jong, T: 4823622Vacant
Wijkmedewerkers	Joost Oortwijn, T: 020-6837566 Bertus de Vries, T: 020-6314123 Wendy Zoutendijk, T: 020-4826753
Wijk 4	Plan Nieuwe Gouw, Van Beekstraat en Zuideinde tot nr. 17
Ouderling	Marianne de Vries-de Gier, T: 020-4823491
Wijkmedewerkers	Ann Goede, T: 020 6312650 Tiets Has, T: 020-4821635
Wijk 5	Zuideinde, Kadoelen en Twiske-Oost
Pastoraal medewerker	Paula Kempff, T: 020-4820149
Wijkmedewerker	vacant

Zondag 5 maart 1^e zondag 40dagentijd. Viering Heilig Avondmaal

- Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn
Ouderling H. Sijmons. Diaken J.M. Trenning. Organist N. Hartog
Koster R. de Jongh. Zoldergroep, Kinderoppas en Kindernevendienst
Collecte voor 'kinderen en jongeren in de Glind' en de PG Landsmeer

17.00 uur Vesper

Zondag 12 maart 2^e zondag 40dagentijd

- Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. R.P. Israël uit Amsterdam
Ouderling E. Knibbe. Diaken J. de Jong. Organist A. Rietberg
Koster A. Bakker. Kinderoppas en Kindernevendienst
Collecte voor: Voorjaarszending en PG Landsmeer

17.00 uur Vesper

Zondag 19 maart. 3^e zondag 40dagentijd

- Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn
Ouderling S. Mulder. Diaken G. Knibbe. Organist P.J. Aartsen
Koster J. Rijswijk. Kinderopvang, Kindernevendienst, Zoldergroep
Collecte voor: Steun aan ouderen in Moldavië en PG Landsmeer

17.00 uur Vesper

Zondag 26 maart. 4^e zondag 40dagentijd

- Het Kruispunt 10.00 uur. Pastor C. Ofman uit Amsterdam
Ouderling F. Doeve, Diaken J.M. Trenning. Organist S. Plemp
Koster R. de Jongh. Kinderoppas en Kindernevendienst
Collecte voor: Steun aan mensen in de knel en PG Landsmeer

17.00 uur Vesper

Zondag 2 april. 5^e zondag 40dagentijd

- Het Kruispunt. 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn
Ouderling H. Sijmons. Diaken J. Visscher. Organist A. Rietberg
Koster B. Bense. Kinderoppas, Kindernevendienst. Zoldergroep
Collecte voor: Steun aan jongeren in Zuid Afrika en PG Landsmeer

Geen Vesper

Zondag 9 april. 6^e zondag 40dagentijd. Palmzondag

- Het Kruispunt 10.00 uur. Ds. T.H.M. Allewijn
Ouderling T. van Zanten. Diaken J. de Jong. Organist S. Plemp
Koster A. de Vries. Kinderoppas en Kindernevendienst

17.00 uur Vesper



Kerkdienst gemist?

Alle kerkdiensten in onze kerk worden opgenomen. Deze kunt u live bekijken of later op een tijdstip wat u goed uitkomt. Het live-volgen van de dienst of het later nog eens terugkijken, gaat eenvoudig via onze website www.pglandsmeer.nl. Links in het menu vindt u de optie 'Kerk TV'. Vervolgens kunt u de kerkdienst van uw keuze beluisteren en bekijken.

- De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten. Onze website: www.pglandsmeer.nl
Wij maken gebruik van Red@ctieService

Informatieblad van de Protestantse Gemeente te Landsmeer. Verschijnt 10 maal per jaar. Abonnementprijs: 8,95 euro per jaar.

REDACTIE:

mw. P.J.M. Bakker-van Bart, Stentorstraat 78
1035 XJ Amsterdam, T: 6332014
mw. C.B. Rijswijk-Samsom, Dorpsstraat 53
1121 BV, Landsmeer
Giften en abonnementen: NL49 INGB 0005914101
t.n.v. Wegwijzer te Landsmeer

DISTRIBUTIE:

dhr. J.S. Attema, Lepelaarstraat 14, T: 4824187

ADRESSEN PROTESTANTSE GEMEENTE

Het Kruispunt: Dorpsstraat 35 of
Calkoenstraat 12a, T: 4821402 / 06-34014205
Contactpersonen kerkgebouw:
dhr. C. Knibbe, Violierweg 5, T: 4823192 en/of
mw. J.H. van Zanten, Radboud 11, T: 4826128
E: beheerder@pglandsmeer.nl

PREDIKANT

mw.ds. T.H.M. Allewijn, Gruttolaantje 2
1121 CH Landsmeer, T: 4822490
E: ds.herriane.allewijn@pglandsmeer.nl
Vrije dagen: maandag en woensdag

PRESES

Vacant

SCRIBA

Dhr. T. van Zanten, Radboud 11,
1121 HS Landsmeer, T: 4826128
E: scriba@pglandsmeer.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Secretariaat: mw. N. Lebbing-de Vries,
Kadoelenweg 156, 1035 NL Amsterdam
E: cvk@pglandsmeer.nl
Financiële bijdragen Protestantse gemeente
Landsmeer: NL86 RABO 0334401739

COLLECTEBONNEN & OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT

Penningmeester CvK: Dhr. H. Klaasen,
Schoolstraat 16, 1127 PZ Den IJp, T: 4824166
E: penningmeester@pglandsmeer.nl
Bestellen collectebonnen 40 per vel van € 20,-,
€ 40,- en € 80,-: NL86 RABO 03344 01739

DIACONIE

Secretariaat: mw. J.M. Trenning-Ledegang,
Roerdompstraat 18, 1121 NB Landsmeer
T: 4824112. E: diaconie@pglandsmeer.nl
Financiële bijdragen Protestantse diaconie:
NL73 RABO 0334 4339 83

OECUMENISCH BERAAD

Penningmeester: mw. C.M. Stellema-van Leeuwen
Robinsonhaven 20, 1121 DJ Landsmeer
Financiële bijdragen Oecumenisch Beraad:
NL84 RABO 0334 4264 13

AUTODIENST:

Gera Knibbe, T: 4822478

KERKELIJK BUREAU

mw. J.H. van Zanten-Disseldorp, Radboud 11,
1121 HS Landsmeer, T: 4826128
E: kerkelijkbureau@pglandsmeer.nl

De volgende wegwijzer verschijnt op 2 april
Kopij inleveren uiterlijk **maandag 20 maart, 18.00u.**
E: wegwijzer@pglandsmeer.nl, of in de brievenbus
bij één van de redactieleden.
In mei verschijnt De Wegwijzer op de 6^e.